

Perspex

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren



7e jaargang | november 2006 | nr. 27

Stem Strategisch stem ChristenUnie

verder in dit nummer:

- 2** **ChristeUnie** goes Hyves
- 3** **Interview** nieuw kamerlid joel Voordewind
- 5** **De formatie** 'Rouvoet trapt niet in zelfde kuil als D66
- 7** Wij zijn wat het CDA niet was: **sociaal**
- 8** Bekende nederlanders stemmen **ChristenUnie**
- 9** **Mensen over Rogier:** 'Als je hem een keer in majo wilt zien...'
- 11** **Dagboek** André Rouvoet



Perspectief'er krijgt extra steun tijdens campagne



Perspectief'er Rita Klapwijk krijgt extra steun in haar campagne van de website ondersteboven.nl. Deze roept het Nederlandse volk op om

op 22 november op de laatsge-plaatsde(n) van de kandidatenlijst te stemmen.

De actie van ondersteboven.nl werd breed opgepakt door de media. Rita kan daardoor op veel media-aandacht rekenen.

Zo was al een interview met haar te lezen in dagblad Spits en was zij te zien bij het politiek jongerenprogramma Lijst Nul. Zelf vindt zij het wel spannend hoe het zal aflopen. "Wie weet maak ik een

kans. Ik heb al veel aandacht van de media gehad. En ik merk dat de mensen, zoals mijn collega's, met me meelevens."

Als ze wordt gekozen heeft ze voor zichzelf een drietal speerpunten. "Ik zou me inzetten voor meer stageplekken voor vmbo- en mbo-scholieren. Het gat tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is veel te groot. Verder wil ik aan jongeren laten zien dat de politiek ook over hen gaat."

ChristenUnie goes Hyves

In navolging van Wouter Bos, Jan Peter Balkenende en vele anderen konden ook ChristenUnie-leider André Rouvoet en Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar niet



achterblijven. Rogier liet in een reactie weten dat hij niet wist dat Hyves zo verslavend kon zijn. "Ik ben gisteren de hele middag bezig geweest. En ik heb al 64 vrienden." Een aantal waarmee hij overigens nog steeds ruimschoots achterloopt op andere bestuursleden van Perspectief.

Ook André Rouvoet meldde zich aan op Hyves. Vorige week was al menig hyver aangenaam verrast toen zij een uitnodiging van Rouvoet ontvingen om 'vriend' te worden. Zij moesten echter constateren dat de vriendschap een dag later al weer 'verbroken' was. Wat was het geval? Het ging hier om een faker, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar genoeg aanleiding voor Hyves om het profiel te verwijderen. Voor de mensen die toch nog de pijn voelen

van een verbroken vriendschap, wees gerust, want André is terug. En dit keer de echte. De Perspectief-hyves loopt ook goed. Het ledenaantal verdubbelde, nadat Perspex in de vorige aflevering berichtte over het bestaan daarvan.

Wil je vriend worden van André Rouvoet of Rogier Havelaar? Surf dan naar andrerrouvoet.hyves.nl en/of rogierhavelaar.hyves.nl en voeg hen toe als vriend.

BNN-presentator meldt zich als lid ChristenUnie

Filemon Wesselink, presentator van Lijst Nul heeft zich geprobeerd aan te melden als lid van de ChristenUnie. Wesselink wilde daarna solliciteren voor een plaats op de kandidatenlijst.

Dit deed hij overigens niet alleen bij de ChristenUnie. Met de kandidatencommissies van D66, de SP en GroenLinks had hij echt gesprekken, die werden opgenomen met een verborgen camera. Bij de Socialistische Partij werd zijn opzet echter al snel doorzien. GroenLinks nodigde Wesselink wel uit voor een tweede gesprek, maar dat ging niet door toen zijn

plaats op de lijst van D66 in de media kwam. Bij deze partij belandde de BNN-presentator op plaats 30, maar na overleg met lijsttrekker Alexander Pechtold besloot hij zich toch terug te trekken. Overigens kan D66 wel lachen om de actie van de rebelse presentator. "We zijn niet geschokt", zegt de woordvoerder. "We hadden het wel een beetje verwacht."

Bij de ledenadministratie ChristenUnie ging meteen al een lichtje branden toen Wesselink zich aanmeldde als lid. Overigens was hij ook ruim te laat met zijn aanmeldingen, omdat de selectieprocedure toen al bijna afgelopen was.

Zakdoekjes

Het is campagne en partijen halen alles van stal om de kiezer te verleiden. Niks is te gek. Ook voor de ChristenUnie niet. Vanaf deze maand is het namelijk ook mogelijk om je neus te snuiten met Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar.

Niet de echte, maar met een zakdoekje waar zijn afbeelding op staat. Rogier beet zelf als eerste het spits af. Volgens bestuurslid intern Aldert de Boer zijn de zakdoekjes ook prima te gebruiken als wc-papier. "Dat is lekker goedkoop." Voor een verdere toelichting op zijn uitspraak was hij overigens niet bereid.

Rogier is trouwens niet de enige kandidaat met zijn eigen zakdoek-

jes. De hele top-tien van de kandidatenlijst van de ChristenUnie, waaronder Perspectief'er Ed Anker, beschikt over een grote hoeveelheid zakdoekjes. De verwachting is dat deze gretig aftrek zullen hebben.

Tv-presentator Arie Boomsma is in samenwerking met de ChristenUnie een campagne gestart, gericht op jongeren. Dit in het kader van de aankomende Tweede-Kamerverkiezingen. De campagne heet "Stemrou" en omvat een cross-mediaal platform, waaronder de website: stemrou.nl



Stemrou.nl

Stemrou.nl, het kan je nauwelijks zijn ontgaan. EO-presentator Arie Boomsma steunt de ChristenUnie en is met een speciale actiesite gekomen. Op de website stemrou.nl is een rap te horen met een oproep aan alle jonge mensen van Nederland: "Laat je horen voor een positieve partij, stem ChristenUnie, stem Rouvoet, STEMROU!" Binnenkort zal er meer op deze website komen.

Perspectief is blij met de aandacht die de ChristenUnie aan jongeren geeft en zal in haar eigen campagne proberen ook zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar, nummer 10 op de kandidatenlijst, zal in verschillende debatten optreden en in de media te zien zijn.

Intro

Dit is een oproep aan alle mensen van Nederland: Laat je horen voor een positieve partij, stem ChristenUnie, stem Rouvoet

Chorus

*Stem Rou, als je wilt dat je stem wordt gehoord
Stem Rou, als je verlangt naar een eerlijk antwoord*

Stem Rou, als je de hoop in politiek hebt opgegeven

Stem Rou, maak 'n verschil door je stem op te geven

Stem Rou, ga naar die stembus en maak het relevant

Stem Rou, geef je stem voor de opbouw van ons land

Stem Rou, stel je vertrouwen in de christ'lijke politiek

Stem Rou, werk mee, help mee, leef mee, Stem ROU!

CU @ the Stembus

Verse

*Je kan niet kiezen zonder richting
Zonder te weten waar je nou heengaat*

*Niet zoeken naar een antwoord
Als je niet weet wat je vraagt
Wees dan kordaat...en voeg het woord bij de daad
Niemand wordt een stem-wijzer*

*Als je niet weet wat je vraagt
Kom op en sta op, 'tis nu tijd je stem op te geven
Een positieve partij, die staat voor hoop in het leven
Denk dan niet bij jezelf, eyo me stem maakt nix uit
Maar maak een verschil en kom nu voor je stem uit*

Chorus (2x)

*Stem Rou, als je wilt dat je stem wordt gehoord
Stem Rou, als je verlangt naar een*

eerlijk antwoord

Stem Rou, als je de hoop in politiek hebt opgegeven

Stem Rou, maak 'n verschil door je stem op te geven

Stem Rou, ga naar die stembus en maak het relevant

Stem Rou, geef je stem voor de opbouw van ons land

Stem Rou, stel je vertrouwen in de christ'lijke politiek

Stem Rou, werk mee, help mee, leef mee, Stem ROU!



Gedreven voor rechtvaardigheid en christelijke idealen

Door Rianne van der Sar

“Ik wil Gods Woord en de christelijke principes in de politiek proberen te verwezenlijken”

Joël Voordewind (41) is hoofd van de afdeling voorlichting bij de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie. Op de kandidatenlijst van de partij staat hij op een verkiesbare plaats: nummer 4. Joël is daarmee de eerstvolgende kandidaat op de lijst, na de zittende drie kamerleden Rouvoet, Slob en Huizinga. Hij is getrouwd met Deborah en samen hebben ze twee kinderen (10 en 12 jaar). In Den Haag zocht ik hem op voor een gesprek over de aanstaande verkiezingen.

Hij is blij verrast met het cadeautje dat ik voor hem meeneem: een klein terracotta potje met een klavertje vier. Voor een beetje extra meewind tijdens de komende verkiezingen – of heeft Joël Voordewind dat niet nodig? Hij antwoordt: “Tja, een klavertje vier zou inderdaad geluk kunnen geven, maar we verwachten het van boven, hè?” Toch vindt Joël het plantje erg leuk en hij geeft het potje een plek op zijn bureau.

Zichtbaar

Klavertje vier of niet, het ziet er goed uit voor de ChristenUnie. Joël: “In de peilingen staan we op zes tot acht zetels, we hebben zelfs op de negen gezeten bij een onderzoek van het NIPO. Maar goed, er is nog niets zeker: de race moet nog gelopen worden. Daarbij blijft het allemaal moeilijk voorspellen. Ik hoop dat de mensen die zich nu voornemen op ons te stemmen, dat ook zullen doen op 22 november.” Ondanks zijn voorzichtigheid is Joël goed gestemd: “Je ziet dat, in tegenstelling tot vorige jaren, de ChristenUnie steeds vaker wordt betrokken in de slotdebatten. Bij de NOS en de debatten bij Eén Vandaag merken we dat we steeds vaker gevraagd worden, omdat we nu toch op zes tot acht zetels staan. De media lijken te voorzien dat de CU een cruciale rol zou kunnen spelen. Ze laten dan D66 vallen en vragen ons mee te doen, dat geeft ons extra mogelijkheden om in die laatste weken zichtbaar te zijn.”

“Ik wil Gods Woord en de christelijke principes in de politiek proberen te verwezenlijken”

Regering

Als de ChristenUnie inderdaad de zetels kan krijgen die de positieve peilingen uitwijzen, dan begint regeringsdeelname voor de CU tot de mogelijkheden te horen. Volgens de peilingen is een kabinet met CDA, PvdA en ChristenUnie

een reële combinatie. Joël: “Het is interessant om te zien dat bij verschillende combinaties van partijen de ChristenUnie een sleutelpositie in zou kunnen nemen. Als het CDA en de PvdA de ruime meerderheid krijgen, zou het nuttig zijn om de CU erbij te zetten. In zo’n situatie zou het christelijk-sociaal geluid alleen maar versterkt kunnen worden. Ik kan me voorstellen dat dit voor de kiezer de doorslaggevende reden kan zijn om op de ChristenUnie te stemmen.”

“We verwachten het van boven”

Passie

Mocht de CU er een aantal zetels bij krijgen, dan mag Joël Voordewind een blauwe stoel in de Tweede Kamer in gaan nemen. Maar, zo is onze vraag aan hem, hoe gaan we dan kennis met hem maken? Wie is Joël en waar ligt zijn hart? Joël: “Mijn passie ligt bij ontwikkelingssamenwerking. Het lot van vluchtelingen, aidswezen, kinderen in de prostitutie, uitgeprocedeerde asielzoekers en andere kwetsbare groepen heeft me altijd dicht aan het hart gelegen.” Net na de Eerste Golfoorlog werkte Joël samen met zijn vrouw voor de hulporganisatie Tearfund in Irak. Daarna werkte hij een aantal jaar als beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Voor een korte periode zette hij zich in voor de straatkinderen in Brazilië, waarna hij in Nederland ging werken bij de internationale hulporganisatie Dorcas. Sinds 1999 is Joël terug in de politiek.

Christelijke politiek

Joël: “Het mooie van de politiek is dat je echt dingen teweeg kunt brengen. Ik ben ontzettend gedreven om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving en ben steeds op zoek om vanuit mijn positie wegen te vinden om hen te kunnen helpen. Mensen om mij

heen beschrijven mij meestal als een gedreven persoon. In de Bijbel worden we opgeroepen om op te komen voor de kwetsbare mensen: de weduwen, wezen en vreemdelingen. We kunnen allemaal vanuit onze eigen positie daar gehoor aan geven. Die gedrevenheid wordt alleen nog maar sterker als ik zie hoeveel waarheid er in de Bijbel ligt en hoe weinig je daarvan terug ziet in de maatschappij. Als je mij vraagt waarom in ‘s morgens opsta, dan is dat omdat ik hart heb voor de christelijke sociale politiek. Ik wil Gods Woord en de christelijke principes in de politiek proberen te verwezenlijken. Er is nog zo ontzettend veel te doen als je de vergelijking maakt tussen wat Gods ideeën zijn en wat je in de maatschappij ziet gebeuren. Als je van God los leeft, geen principes hebt en niet gelooft in een universele waarheid, welk uitgangspunt heb je dan? Wat is je mensbeeld als je heroïne verstrekt aan verslaafden zodat je ze geen problemen meer veroorzaakt om aan geld voor drugs te komen? Ze zijn dan wel van de straat, hoeven niet te stelen voor hun dagelijkse shot, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het is nooit Gods doel met ons geweest om vast te zitten aan een verslaving. Hij zoekt altijd het herstel van mensen die beschadigd zijn. Als je Gods visie projecteert op onze maatschappij dan weet je direct dat we nog wel een missie hebben te volbrengen.”

“We hebben een missie te volbrengen”

Rechtvaardigheid

Naast gedreven wordt Joël door zijn omgeving ook gekarakteriseerd als iemand met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij kan er slecht tegen als iemand onrecht wordt aangedaan en doet er alles aan om oneerlijke situaties recht te zetten. Daarbij heeft hij veel interesse voor mensen, is geboeid door levensverhalen en trekt hij zich snel het lot van medemensen aan. Als we hem ernaar vragen,



vertelt Joël het verhaal van Oye Adepeju, een van de asielzoekers die gevangen zaten in het detentiecomplex bij Schiphol. Deze Nigeriaanse man zat in een van de cellen toen de brand uitbrak, maar bleef gelukkig ongedeerd. Hij werd echter daarna overgebracht naar een detentiecentrum in Zeist, waar hij in een isoleercel terecht kwam. Joël: “Moet je je voorstellen! Deze man is aan de dood ontsnapt, heeft een traumatische ervaring achter de rug, en wordt in een isoleercel opgesloten. Als je zoiets meegemaakt hebt en midden in de nacht uit een angstdroom wakker wordt en je bevindt je in een volgende cel, dan is de angst onvoorstelbaar groot. Daarbij mocht hij niet bellen met het thuisfront, kreeg geen enkele nazorg in de vorm van psychologische hulp en kreeg ook nauwelijks te eten. En dat terwijl hij niet eens een crimineel was, maar op een status moest wachten omdat zijn papieren niet in orde waren. Zo’n verhaal kwam op ons pad en Tineke Huizinga en ik hebben hem uiteindelijk met behulp van een advocaat vrij kunnen krijgen, waarna hij ook een status kreeg.” Het is een triest verhaal met een goede afloop, Joël is blij dat hij iets voor hem heeft kunnen doen.

Gezin

Het houdt Joël allemaal wel bezig, naast de vele werkzaamheden op de Tweede Kamerfractie. Als we zo het drukke werkschema van Joël

“Een goede balans tussen werk en gezin vinden, is moeilijk, maar het moet kunnen”

Voordewind bekijken, worden we al moe van de gedachte zo’n volle agenda te hebben. Heeft hij nog een beetje vrije tijd over en wat doet hij dan zoal? Joël: “Tja, politiek is mijn hobby, ik vind het niet zozeer een belasting want het is gewoon heel leuk om te doen. Maar ik word soms wel teruggeroepen door mijn vrouw en kinderen om wat meer thuis te zijn, want er is meer dan politiek. Toen ik begin dertig was, ben ik even tegen een grens aangelopen en sindsdien let ik er beter op dat ik soms ook een stapje terug doe. In de schaarse vrije tijd, ben ik het liefst bij mijn vrouw en kinderen. Ik tennis graag met mijn zoon, daarbij hebben we allemaal een mountainbike thuis, dus gaan we in vakanties graag samen fietsen, het liefst over ruwe paden. Buiten de campagneperiode voetbal ik op maandagavond en op zaterdag sta ik langs de lijn bij mijn voetballende zoontje. Ik wil er bewust tijd voor vrijmaken, maar tegelijkertijd gaat het werk ook gewoon door. Het is zoeken naar een goede balans tussen werk en gezin en dat is moeilijk, maar het moet kunnen. Tenslotte zijn we als ChristenUnie een gezinspartij.”

Capitulatie in de polder

Achter de Hollandse dijken radicaliseren ruim tweeduizend moslimjongeren. 'Gekrenkt in hun waardigheid', zoals ingevlogen Marokkaanse imams met een Saoedische opleiding hen aanpraten. De jongeren zoeken een uitweg voor hun frustratie en de AIVD is doodsbenauwd voor hun terreur. Nog even en we kunnen ook trein, tram en bus slechts betreden met een doezig tasje handbagage. Islamologen en seculiere politici zien een uitweg in het stimuleren van de liberale islam. Dat is de islam die tegen terreuraanslagen is, maar waar je nooit van hoort, bang als ze zijn om uit

de oema (moslimgemeenschap) gestoten te worden. Liberale moslims vind je overigens alleen in het Westen, waar ze asiel hebben gekregen nadat het leven in islamitische landen voor hen onmogelijk werd.

Een andere maatregel die de radicalisering van moslimjongeren moet indammen is het bestraffen van Israël voor zijn politiek. 'Dus u vindt de bezetting van de Westbank niet illegaal?', beet Farah Karimi (GroenLinks) mij in een debat toe. Alsof Israël er zomaar zonder reden binnen was gerold. 'Israel werd aangevallen



de spelregels aan zijn sandaal en niemand legt het ze uit. Zelfs een SGP-waarnemer bij de Palestijnse verkiezingen verklaart doodleuk op Radio 1 dat alles ordelijk is verlopen. Mag Al Qaeda straks ook meedoen, ordelijk?

Om de radicaliserende moslimjongeren in de polder te paaien moet Nederland de Israëlische invallen in Libanon en de Gazastrook streng veroordelen als schending van mensenrechten. Cameraploegen van de publieke zenders bieden een helpende hand door slechts beelden te maken van de acties van het Israëlische leger. Beelden van de vierduizend Hezbollah-raketten in Noord-Israël en de inslagen van raketten uit de (door Palestijnen bestuurde) Gazastrook zouden het beeld scheef kunnen trekken. We capituleren voor een wereldvisie die niet de onze is en dat alleen uit angst, een slechte raadgever. Op www.stemvoorisrael.nl staan mensen daartegen op. Radicaliserende moslimjongeren hebben recht op een eerlijke dialoog. Israëlische Joden de schuld geven, riekt naar oude donkere tijden. Ik doe daar niet aan mee.

Leon Meijer staat 23ste op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is nu nog medewerker in het Europees Parlement. Per 1 januari 2007 wordt hij beleidsadviseur bij het CNV.

door dri landen, verdedigde zich en de Westbank viel in haar handen. Ik zie daar niets illegaals in. Illegaal is weglopen van de onderhandelingsstafel en met (zelfmoord)geweld je zin proberen te krijgen.' Bizar dat GroenLinks en de SP zich opwerpen als de belangenbehartigers van Hamas! Vrouwen en homorechten zijn plots niet meer van belang. Ze papegaaien de ideeën van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die zegt dat we in gesprek moeten blijven met Hamas – ze hebben tenslotte de verkiezingen gewonnen. Vreemd, als ik met vrienden het spel Kolonisten speel, houden we ons aan de spelregels. Als je het spel niet kent, leg ik je de spelregels wel een keer uit. Hamas doet mee aan het democratisch spel, maar lapt

Verlag politiek café Perspectief Groningen

2 November j.l was het politiek café Perspectief georganiseerd door de drie lokale afdelingen; Grunn, BovenGroningen en Slochteren te Groningen.

Een avond die, onder de bezielende leiding, grotendeels werd georganiseerd door Wouter Kremer. Met zijn wel bekende motto: " I.D.D " (Inhoud Duidelijkheid Daadkracht), werd Wouter enthousiast geholpen door Perspectief-ers uit de verschillende afdelingen.



Het grote vuurwerk voor deze avond waren de filmpjes. Perspectief is namelijk door het Groninger land gereisd en heeft daar de verschillende meningen van de Groningers gepeild en vastgelegd, met de camera. Natuurlijk ontbrak onze voorzitter, Rogier Havelaar niet op de avond en ook Klaas Harink, directeur van vluchtelingenwerk Friesland, kreeg het woord. Met veel passie vertelde Klaas Harink over zijn werk, met verschillende voorbeelden en obstakels die hij tijdens zijn werk tegenkomt. Ook gaf hij vlijmscherp aan hoe het politieke veld; Verdonk t/m een generaal pardon, hun beleid in de meest kromme en onmenselijke gedachten tot uitvoer wil brengen.

Ook was er een band aanwezig, bestaande uit een pianist en een saxofonist. Dit was absoluut een genot om, tijdens de pauze en aan

het begin en eind van de avond, naar te luisteren. Echt het soort muziek wat je juist op een avond zoals deze zoekt. De zaal was natuurlijk volledig uitgerust met ChristenUnie en Perspectief propagandamateriaal. Zeker de zadelhoesjes van de ChristenUnie kwamen goed van pas, met het onstuwige herfstweer. Met het persbericht, dat was verstuurd aan diverse media, hebben we uiteindelijk het Dagblad van de Noorden gehaald en eveneens de Gezinsbode, de krant van Groningen stad.



De avond werd uiteindelijk bezocht door zo'n dertig mensen. Een aantal dat voor een politieke avond redelijk tot goed is, maar ook zeker een aantal dat nog veel meer omhoog zou moeten. De aanwezigen waren enthousiast en vonden het een goede avond. De



avond was divers, doordat er veel verschillende onderwerpen aan bod kwamen vanuit de filmpjes. Zoals de komst van een kerncentrale, de Polen die hier komen werken en het zoet van Balkenende. Kortom; een hele goede locatie, uitstekende muziek, goede promotie en een avond gevuld met debat. Een avond waarin we naar datgene op zoek zijn en hebben gevonden: perspectief!



Advertentie

**Nieuw: Jaarboek
Groeien in vertrouwen!**

**Speciale ledenprijs:
van € 5,95 voor € 4,-**



Groeien in vertrouwen is het nieuwe Parlementair Jaarboek van de ChristenUnie. Met een overzicht van de politieke activiteiten van de Tweede Kamerfractie in 2005/2006 en o.a. interviews met Frits Wester en Ad Verbrugge.

Dit jaarboek kunt u per direct via de website van de ChristenUnie bestellen: www.christenunie.nl/jaarboek of via 033-4226969. U ontvangt het boek dan begin november. Als lid van de ChristenUnie kunt u het boek voor de speciale ledenprijs van € 4,- bestellen. Het jaarboek is vanaf begin november ook te verkrijgen bij de boekhandel voor de prijs van € 5,95.

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergrond dossiers en het laatste politieke nieuws. Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl

‘Rouvoet zal niet in zelfde kuil als D66 trappen’



Door Jacco Overeem

Wat wordt de uitkomst na de verkiezingen van 22 november? Een coalitie van de PvdA en het CDA lijkt voor de hand te liggen, maar is een kabinet Balkenende/Bos of Bos/Balkenende wel zo vanzelfsprekend? Dr. Peter van der Heiden (parlementair historicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en publicist) vindt van niet.

Biografie

Peter van der Heiden (1965) studeerde politicologie te Nijmegen. Sinds juli 1991 is hij, met een korte onderbreking als beleidsmedewerker bij de faculteit Natuurwetenschappen, werkzaam als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Tevens is hij werkzaam als freelance journalist. Op 14 mei 2004 is Peter van der Heiden gepromoveerd op een proefschrift over het onderwijsbeleid van F.J.Th. Rutten (1948-1952).

Van der Heiden wijst erop dat ook gezien de verkiezingsuitslag in 2003 een coalitie tussen de christen- en de sociaaldemocraten de voor de hand liggende optie was. “Maar na getouwtrek tussen Bos en Balkenende liep de formatie stuk en werd de coalitiepartner uit Balkenende I, de LPF, ingewisseld voor D66.”

En nu? De hoofdrolspelers zijn nog hetzelfde. “Wouter Bos zal met veel reserves aan de onderhandelingen beginnen en het is duidelijk dat Balkenende en Verhagen niet zitten te wachten op een centrum-linkse coalitie. Mark Rutte (VVD) gaat nog verder: het kabinet moet tot inzet gemaakt worden van de verkiezingen. Dat zal straks misschien gaan betekenen dat ditmaal D66 wordt ingewisseld voor

de ChristenUnie en/of de SGP, aangezien het nog maar zeer de vraag is of Pastors, Wilders en de nieuwe LPF voldoende en stabiele steun zullen kunnen bieden. En duidelijk is dat D66, mocht deze partij nog terugkomen, zijn krediet nu wel verspeeld heeft.”

Toch zullen er bij de optie van een coalitie tussen CDA-VVD-ChristenUnie een aantal problemen verholpen moeten worden. “De visie van de ChristenUnie op zaken als abortus, euthanasie en homohuwelijk botst volop met die van de VVD,” zo stelt Van der Heiden. “Samenwerking zal dus alleen mogelijk zijn met een bestand. De afspraak zal dan gemaakt moeten worden dat er niets veranderd gaat worden aan wat er ligt en afgesproken is. Of

het worden vrije kwesties; onderhandelingen om tot concrete afspraken te komen, zullen waarschijnlijk niet mogelijk blijken. Ik ben benieuwd hoeveel Rouvoet bereid is om op dit punt in te leveren”

“Ook kon de ChristenUnie vaak haar steun niet geven aan de sociaal-economische hervormingen van het kabinet Balkenende. In de praktijk bleek ze vaak gerekend te kunnen worden tot het kamp van SP, GroenLinks en PvdA. Hetzelfde geldt voor de kritiek op het milieu- en asielbeleid.”

Tot een aantal keer toe werd een motie van afkeuring tegen minister Verdonk ondersteund. Hoe zou de ChristenUnie een kabinet met haar eventueel kunnen steunen? Van der Heiden stelt dat het beleid belangrijker is dan de persoon. “De ChristenUnie zal uit zijn op een humaner asielbeleid. In principe maakt het dan niet uit of Verdonk dat beleid zou uitvoeren of iemand anders. Maar het is natuurlijk nog maar zeer de vraag of Verdonk haar beleid zal willen wijzigen.”

Het blijkt moeilijk te zijn om nu al te speculeren over de verdeling van de ministersposten. “Natuurlijk blijft dat nu nog even koffiedik kijken. De praktijk leert dat de kleinste coalitiepartner de overgebleven ministersposten krijgt. Economische Zaken is hier een voorbeeld van. Sociale Zaken zal voor de ChristenUnie een mooie portefeuille zijn, maar ik verwacht

eerlijk gezegd niet dat de grote partijen deze zullen afgeven. En ik kan me goed voorstellen dat de ChristenUnie graag een minister voor Milieu zal willen leveren.”

Het CDA zal er voordeel van hebben als ze met de ChristenUnie in zee gaat. “Wanneer de ChristenUnie aan het beleid gebonden kan worden, worden ze er ook verantwoordelijk voor. In de oppositie kunnen ze achterover leunen en zo stemmen bij het CDA weghalen. Het gevaar dat op de loer ligt is dat bij het sluiten van compromissen de ChristenUnie misschien wat zal verliezen van haar principiële karakter en zo meer op het CDA zal gaan lijken.”

“Maar,” zo zegt Peter van der Heiden, “André Rouvoet is een verstandig politicus. Ik verwacht dan ook niet dat hij in dezelfde valkuil zal trappen als de D66’ers. Zij waren blij met hun inbreng in het regeerakkoord, maar stuk voor stuk werden de kruimeltjes, die door het CDA en de VVD gestrooid waren, teruggenomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de onafwendbare kabinetscrisis. Maar ik verwacht van Rouvoet dat hij minder snel genoeg zal nemen met enkele ‘kroonjuweeltjes’, wanneer het risico te groot is dat ze, wanneer het puntje bij het paaltje komt, afgeschoten zullen worden. Hij is niet voor niets uitgeroepen tot parlementariër van het jaar 2004.”

André Rouvoet zelf over de coalitie

De ChristenUnie wordt zowel door rechts als links gezien als een serieuze regeringskandidaat. Van alle kanten wordt aan de partij getrokken. Rouvoet zelf lijkt echter pas na de verkiezingen helderheid te willen verschaffen. “De Volkskrant riep ons zelfs op om kleur te bekennen: ‘Rouvoet moet voor de verkiezingen duidelijk maken welke coalitie hij in het zadel gaat helpen.’ Toen dacht ik wel: hoe heb ik het nu? We hebben toch verkiezingen voor de Tweede Kamer?! De vraag op 22 november is toch niet wie met wie gaat of wie de nieuwe minister-president wordt, maar door wie de Nederlandse kiezers zich de komende vier jaar vertegenwoordigd willen zien in de Kamer? En dan gaat het toch niet om de poppetjes of combinatie A of B, al doen CDA en PvdA er – met hulp van de media – alles aan om er een stuk voor twee heren van te maken, maar om wat de partijen vóór hebben met Nederland? En mag de kiezer zich

daar alstublieft éerst over uitspreken? Bovendien: wij van de ChristenUnie zijn toch niet de politiek ingegaan om de ene of de andere coalitie in het zadel te helpen? Het gaat ons toch om het realiseren van zoveel mogelijk van ons programma, om het realiseren van onze missie om de samenleving meer te laten functioneren naar Gods wil! Als we als ChristenUnie dan straks misschien in zo’n sleutelpositie zitten, dan zal het er dus op aankomen hoe bereidwillig andere partijen zijn om aan onze programmatische wensen tegemoet te komen. En ik kan u verzekeren: voor iedere denkbare combinatie hebben we een stevig lijstje besprekingspunten! Het CDA lijkt verder te willen met de VVD. Mochten we in die optie aanschuiven, dan is er in ieder geval een getalsmatig sterke ChristenUnie nodig om het beleid in de gewenste richting bij te stellen.”

Nieuwe bestuursleden treden aan

Op 3 november werden op de Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden gekozen. Mart Keuning en Jonathan van Tongeren werden gekozen als respectievelijk Algemeen Secretaris en bestuurslid Internationaal. Zij volgden Annemieke Schouten en Ruth van Otterloo op.



Mart Keuning

Ik ben Mart Keuning en sinds kort de nieuwe Algemeen Secretaris van Perspectief. Ik ben achttien jaar, woon in Barneveld en bezoek daar de vrijgemaakte kerk. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede. Bij Perspectief zat ik tot nu toe in de Commissie Communicatie, onder de bezielenleiding van Margreet Schutte. In de tijd die overblijft doe ik aan hardlopen en ben ik af en toe op de squash- of tennisbaan te vinden.

Ik vind Perspectief belangrijk, omdat het belangrijk is dat jongeren zich bewust worden van wat politiek inhoudt, wat de politiek doet, en kan doen. Verder is het goed om als jongeren binnen een politieke partij je stem te laten horen. Dat is onze taak ook: onze mening blijven geven, en ons blijven mengen in het maatschappelijk debat. Het toffe is dat de ChristenUnie Perspectief ziet als een volwaardige partij en dat de ChristenUnie ook luistert naar wat wij te vertellen hebben. Dat maakt ons werk nuttig en onze rol vol-

waardig. Als je kijkt waar Perspectief voorstaat, vervult ze haar rol met verve.

Als algemeen secretaris zal ik verantwoordelijk zijn voor de verslaglegging van alle vergaderingen, het bewaken van het beleidsplan en voor het opstellen van zowel het beleidsplan als jaarverslag. Verder zal ik alle correspondentie coördineren. De functie is veelomvattend, maar ik heb genoeg energie en heel veel zin om me op deze manier in te zetten voor Perspectief.

Als je vragen aan/over mij hebt, kan je altijd even een mailtje sturen naar [HYPERLINK "mailto:martkeuning@gmail.com"](mailto:martkeuning@gmail.com) martkeuning@gmail.com.



Jonathan van Tongeren

Ik ben Jonathan van Tongeren (21) en sinds 3 november de internationaal secretaris van Perspectief. Ik houd me al veel bezig met de internationale contacten van Perspectief. Verder ben ik als

mede-oprichter van de afdeling Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) en bestuursvoorzitter van de Regio Oost ook lokaal actief voor Perspectief.

Sommigen van jullie zullen me ook wel zijn tegen gekomen op hyves. Ik ben namelijk de beheerder van de hyves van Perspectief en de ChristenUnie. Wie het nu in Keulen hoort donderen en/of zelf nog geen lid is van die hyves kan er meteen naartoe surfen!

Nou denken jullie misschien dat ik al mijn tijd aan Perspectief besteed, maar dat is ook weer niet het geval. Ik studeer Internationale Betrekkingen in Groningen. Dat betekent ook dat ik doordeweeks in het noorden vertoef, maar ieder weekend keer ik terug naar de hoofdstad van de Veluwe. In Apeldoorn werk ik namelijk op de groenteafdeling van een supermarkt (ik zal geen namen noemen). Daarnaast geef ik leiding aan een jongerenkring van mijn gemeente, Evangelische Zendingsgemeente Menorah.

Verder lees ik graag, maar ik doe ook aan extreme survival. Klinkt spannend of niet?! Het komt er op neer dat ik er van hou om mooie plekjes op te zoeken, bijvoorbeeld in de Ardennen of de Jura en

zomaar ergens te kamperen. Mijn stelling is dat je Gods schepping pas echt gaat waarderen als je midden in de natuur kunt overleven, zonder gsm en zonder zo'n oer-Hollandse tot de nok toe met aardappels en hagelslag gevulde caravan.

Perspectief is een vereniging die Gods eer voorop stelt en haar politiek wil voeren vanuit afhankelijk van God en met de Bijbel als fundament. Kom daar eens om in het (mag ik het zeggen) post-christelijke West-Europa. Onze vereniging en onze moederpartij, de ChristenUnie, staan er onwaarschijnlijk sterk voor. Het is een voorrecht voor zo'n organisatie actief te zijn, maar het scheidt vol-

gens mij ook verplichtingen richting christelijke politieke jongerenorganisaties in andere Europese landen. Ik wil mij dan ook volop inzetten voor het versterken en uitbreiden van onze internationale contacten en ik zal hier ook binnen onze vereniging aanhoudend aandacht voor blijven vragen. Als je hieraan mee wilt werken neem dan gerust even contact met me op [HYPERLINK "mailto:jonthantvt@hotmail.com" \"t \"_blank\" jonthantvt@hotmail.com](mailto:HYPERLINK \). Voor de Gelderlanders onder ons geldt dat jullie niet alleen 3 november voor mij kunnen stemmen, maar ook op 7 maart 2007, bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten!



In september organiseerde de commissie internationaal van Perspectief een excursie naar Straatsburg. Twintig Perspectief'ers gingen mee. Aangekomen bij het Europees Parlement stond daar een mooi beeld. Helaas kon een enkeling het niet laten niet in het beeld te klimmen. Dit tot woede van beveiliging die de Perspectief'er met veel lawaai naar beneden schreeuwden.

Voorzitter bezoekt Kenia

Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar heeft in oktober namens Perspectief Kenia bezocht om meer inzicht te krijgen in de Aids problematiek. Hij was daarvoor uitgenodigd door Prisma, een vereniging van reformatorische en evangelische organisaties die actief is op het gebied van ontwikkelings samenwerking.

Met de reis wilde Prisma kennis en inzicht in de Aids-problematiek, de complexiteit, de context en de effecten bevorderen bij christelijke leiders. Ook wil men jongeren motiveren om na en mee te denken over de Aids problematiek, en betrokken te raken in de strijd tegen de Aids epidemie.

Tijdens de reis kwam Rogier in aanraking komen met diverse

aspecten op het gebied van aidsbestrijding. De aids-projecten die bezocht zullen worden betreffen voorlichting, maar ook zorg en ondersteuning van aids-slachtoffers en de bestrijding van de

gevolgen door onder meer de opvang van aids-wezen, etc. Een uitgebreid (video)verslag is op de site te lezen



Verkiezingsprogramma

De ChristenUnie sprak op 30 september over haar verkiezingsprogramma. Hierop mochten kiesverenigingen en Perspectief wijzigingen aanleveren. De aanvullingen die Perspectief op het concept verkiezingsprogramma van haar moederpartij voorstelden, werden door het congres van de ChristenUnie positief ontvangen.

Perspectief is blij over de aangenomen moties. "Doordat het congres enkele moties van Perspectief over heeft genomen laat de ChristenUnie zien dat ze haar jongeren serieus neemt" aldus Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar.

De grootste aanvulling die door het congres werd toegejuicht is het schakelprogramma voor VMBO/MBO-leerlingen. Rogier Havelaar: "Leerlingen op het VMBO moeten na hun tweede jaar een keuze maken voor de sector waarin ze verder willen gaan. Na hun slagen kun-

nen ze alleen een MBO-opleiding volgen die aansluit bij de in het tweede jaar gekozen sector." Gevolg is dat 15 procent van de VMBO'ers niet de MBO-opleiding kunnen volgen die zij graag zouden willen. Dit zorgt er voor dat veel scholieren voortijdig met de opleiding stoppen. "Dit schakelprogramma bereidt de scholieren voor op de overschakeling naar een MBO-richting als deze niet binnen de gekozen sector valt. Zo voorkom je de uitval van niet gemotiveerde MBO'ers" aldus Havelaar.

“Wij zijn wat het CDA niet was: sociaal”

Leon Meijer is secretaris van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. De hele zomer lang heeft hij overlegd, vergaderd en gemaïld, met als resultaat het program getiteld ‘Een kwestie van vertrouwen’. Perspex-redacteur Jolanda van Zwieten sprak met hem.

Een flink pakket, dat verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Het boekwerk omvat zo'n 75 pagina's inclusief kaders en foto's. Hoeveel mensen gaan dit lezen?

De in het oog springende onderdelen komen terug in een manifest of een folder voor de verkiezingen. Maar het programma moet je ook zien als een naslagwerk voor de fractieleden. Zij kunnen dit naslaan tijdens hun kamerwerk en daardoor hun argumenten beter onderbouwen. In die zin is het programma een houvast, voor de partij en zeker ook voor eventuele nieuwe kamerleden. Ongeveer 100 mensen hebben meegewerkt aan dit programma. Dit zijn ChristenUnie leden uit de samenleving die met hun voeten in de modder staan. Zo is het stuk dat betrekking heeft op Jeugdzorg tot stand gekomen door een directeur Bureau Jeugdzorg, mensen die bij de Kinderbescherming werken en de reclassering. Andere stukken zijn geschreven door hoogleraren maar ook politiemensen en zendingswerkers. Deze mensen leveren soms lange stukken aan. Natuurlijk probeer je daar in te schiften, maar dan komt het voor dat deze deskundigen zich niet meer herkennen in hun stuk – regievoeren blijft lastig. Daarnaast kregen we te maken met een onverwacht vroege deadline. Het kabinet viel in juni waardoor er vervroegde verkiezingen kwamen. Dat betekende voor ons dat we minder tijd hadden om het programma korter en bondiger neer te zetten.

Het lijkt erop dat de verkiezingen een nek-aan-nek race worden tussen Wouter Bos en Jan Peter Balkenende. Niet zo best voor de ChristenUnie: veel trouwe ChristenUnie-stemmers die Balkenende als premier willen houden, stemmen strategisch CDA. Hoe gaat de ChristenUnie zich onderscheiden van het CDA?

Wij zijn wat het CDA de afgelopen vier jaar niet was: sociaal. En we zijn toch een echte gezinspartij. Het CDA wordt dat steeds minder, zij willen de heffingskorting voor de niet-werkende partner afschaffen. Wij willen juist stimuleren dat ouders voor kinderen kunnen kiezen en niet gedwongen worden beiden fulltime te werken. Dit doen we door het kindgebonden budget aan te bieden. Ouders kunnen zelf bepalen of ze dit besteden aan kinderopvang.

Gaat de ChristenUnie hierin wel genoeg mee met de trend in de samenleving? In hoeverre willen vrouwen daadwerkelijk liever voor kinderen zorgen dan werken? Veel vrouwen geven aan wel meer te willen werken, maar kunnen het niet doordat de opvang niet goed geregeld is.

Wij denken dat dit geen trend uit de samenleving is, maar een trend uit Den Haag. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders de voorkeur geven aan 160% werken. De mensen die voorstander zijn van 200% werken zijn veelal politici of vrouwen die zelf een fulltime baan hebben. Maar de meeste ouders in Nederland willen dit helemaal niet. Dus waarom zouden we ze daartoe moeten dwingen? Om de kosten voor de vergrijzing tegen te gaan? Die kosten kunnen ook op een andere manier worden opgebracht. Bijvoorbeeld door die één miljoen mensen die geen werk hebben aan het werk te zetten. Sommige van hen kunnen inderdaad niet werken. Maar ik geloof dat zeker 60% aan het werk kan. In die groep moeten we investeren, stimuleren dat ze weer aan het werk kunnen, daar trekken we in het programma flink wat geld voor uit.

“Niemand zit te wachten op een ChristenUnie met een minderwaardigheidscomplex”

De ChristenUnie wil de no-claim in de ziektekostenverzekering afschaffen. Deze regeling houdt in dat mensen die geen of weinig gebruik maken van de zorg een deel van hun premiekosten terugkrijgen. Tegelijkertijd wil de partij onnodig gebruik van de zorg tegengaan. Hoe wil de ChristenUnie dit aanpakken als er geen financiële prikkel meer is? Wij zijn van mening dat deze regeling gezonde mensen belooft en zieke mensen straft. Hoe we mensen dan wel stimuleren minder gebruik te maken van de zorg? Dat blijft natuurlijk een dilemma. Momenteel is het zo dat we een overzicht van de zorgkosten naar de mensen toe willen sturen. We doen daarmee een appel op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Of het werkt, weten we

niet, maar dat kunnen we over een aantal jaar evalueren. Aan de andere kant is het ook niet zo dat grote groepen mensen voor de lol medische kosten maken; je moet het ook niet overdrijven.

“Israël bepaalt of en welke plek Jeruzalem in de vredesonderhandelingen krijgt”

André Rouvoet spreekt momenteel over 'het geheim van de ChristenUnie' daarmee doelend op het succes van de partij en de hoge uitkomst van de peilingen. Is hij niet iets te optimistisch? In het verleden vielen de uiteindelijke verkiezingsuitslagen nooit zo goed uit voor de ChristenUnie.

Het is een feit dat de positie van de ChristenUnie erg verandert. De media vragen onze mening en komen naar ons congres. We hebben natuurlijk ook een sterke leider, dat scheelt, en het publiek ziet ons toch als een partij die iets te zeggen heeft. De Volkskrant roept ons zelfs op om 'kleur te bekennen'. Mogelijk spelen we een sleutelrol bij de kabinetsformatie, want het ziet er naar uit dat VVD en CDA samen geen meerderheid behalen. Niemand zit te wachten op een ChristenUnie met een minderwaardigheidscomplex.

Wilt u verder nog iets kwijt aan de lezers van Perspex?

Jazeker. Er was wat verwarring over het Israël-standpunt. Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël was voor het bestuur van Perspectief teveel van het goede. Uiteindelijk is het wel blijven staan, omdat we erkennen dat het Israëls hoofdstad is. Israël bepaalt of en welke plek Jeruzalem in de vredesonderhandelingen krijgt. Ik heb acht jaar in het Midden-Oosten gewoond, ook in Jeruzalem. Dat is echt niet het eind van alle tegenspraak, maar ik vind het tragisch om te zien hoe weinig kennis er is over de achtergrond van het conflict in het Midden-Oosten. Men praat de slecht geïnformeerde media maar wat na. Daarop is ons programma een mooie uitzondering. Dat moeten we zo houden.



22 november is het zover. Dan kan gestemd worden. Op de volgende pagina leggen vijf prominente christenen uit waarom de ChristenUnie hun partij is. Verslaggever Simcha

Looijen interviewde Vrouwke Klapwijk, Ad de Boer, Reinier van de Berg, Yvette Lont en Gijsbert van den Brink. Zij stemmen christelijk-sociaal. U ook?

Gijsbert van den Brink

Gijsbert van den Brink is universitair docent systematische theologie aan de Universiteit Leiden en zetelt in het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (PKN).

"De ChristenUnie combineert een uitgesproken christelijke levensvisie met een open oog voor de vaak zo weerbarstige werkelijkheid waarin wij leven. Allerlei concrete beleidskeuzes zijn hierop terug te voeren, dit uitgangspunt spreekt mij het meest aan.

Het geeft mij vertrouwen dat ook in allerlei (nu nog niet te voorspellen situaties) de ChristenUnie kiest op een manier die in overeenstemming is met het Evangelie. Dat toe-

gespitst op de tijd en cultuur waarin wij leven. Bij de ChristenUnie heb ik nooit het gevoel dat mijn christelijk geloof iets van vroeger is. Iets waar ik me eigenlijk een beetje voor zou moeten schamen, of wat ik op z'n best voor mezelf moet houden. Ik geloof oprecht dat er niet één andere partij is waarbij de belangen van iedereen in ons land zo zeer veilig zijn als bij de ChristenUnie."



Yvette Lont is raadslid in Amsterdam Zuidoost. Daarnaast is zij één van de initiatiefnemers van 'de Roos van Sharon', een uitstapprogramma voor vrouwelijke prostituees.

"Met haar verkiezingsprogramma komt de ChristenUnie op voor de zwakkeren in de samenleving. Het programma van het CDA gaat daarentegen richting de 'Mammon'.

De mensen die vier jaar geleden 'strategisch' op het CDA hebben gestemd, zou ik willen herinneren aan wat er allemaal niet is gebeurd. Geen evaluatie van de abortuswetgeving, geen terugdraaiing van het bordeelverbod en niet minder maar juist meer voedselbanken. Dit keer moeten mensen met hun hart stemmen. Dat geldt niet alleen voor CDA-stemmers, maar ook voor hen die normaal op de PvdA stemmen. Voor mij is een stem met het hart een stem op de ChristenUnie.

De mensen van de ChristenUnie staan in de politiek met een combinatie van een persoonlijk geloof in Jezus Christus en een gedegen politieke visie. Ze hebben Jezus in

hun hart, maar het zijn geen luchtfietsers."



Vrouwke Klapwijk

Vrouwke Klapwijk is kinderboekenschrijver en eigenaar van De Kinderboekenwijzer, een adviesbureau voor kinderboeken.

"Vanuit mijn werk en gezin kijk ik vaak het eerst naar onderwijs en gezondheidszorg. Ik vind het belangrijk dat ouders vrij zijn in de keuze van een school voor hun kinderen. Bewust kiezen voor een christelijke school is ook bewust kiezen voor een verantwoorde schoolbibliotheek. U moest eens weten wat er in het hoofd van een kind omgaat als het een boek leest. Daarom zijn goede kinderboeken gewoon een must!

Ik stem al heel veel jaren ChristenUnie. In het begin misschien meer uit gewoonte, later steeds bewuster. Ik voel me thuis bij een partij die aandacht heeft voor de mensen in onze samenleving. Die zich hard maakt voor goed onderwijs en goede gezondheidszorg. Met een paar zussen en een doch-

ter in de zorg houd ik af en toe mijn hart vast. Hoe hoog kan de werkdruk nog oplopen? Hoeveel schrijvende verhalen moet ik nog horen? Kunnen mijn ouders nog die zorg krijgen die ze nodig hebben?

Een kwestie van vertrouwen is de subtitel onder het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Vooral dat woordje vertrouwen spreekt me erg aan. Vertrouwen zegt: bij jou voel ik me veilig. Dat voel ik me bij de ChristenUnie. Ze is uw stem waard!"



Ad de Boer

Ad de Boer, tot afgelopen jaar directeur van de Evangelische Omroep, daarnaast lange tijd raadslid in de gemeente Nijkerk.

"De mensen van de ChristenUnie staan in de politiek met een combinatie van een persoonlijk geloof in Jezus Christus en een gedegen politieke visie. Ze hebben Jezus in hun hart, maar het zijn geen luchtfietsers.



Ik stem op de ChristenUnie, omdat zij oog heeft voor de volgende generatie. Zij wil de wereld niet laten teisteren door klimaatveran-

dering. Ik stem ook op de ChristenUnie, omdat zij oog heeft voor mijn kinderen. Ze zadelt hen niet met de last van vergrijzing op, waar ik als babyboomer voor verantwoordelijk ben. De partij heeft oog voor de oudere generatie. Zij wil investeren, in plaats van bezuinigen. Zij heeft oog voor alle generaties.

Een stem op de ChristenUnie telt bovendien dubbel. Ten eerste voor een sterke fractie in de Kamer, ten tweede voor een rol in een nieuw kabinet. De kans dat dit gebeurd is nog nooit zo groot geweest als nu."

Reinier van den Berg

Reinier van den Berg is bekend als weerman van onder andere RTL-4. Daarnaast heeft hij verschillende boeken geschreven presenteert momenteel bij de Evangelische Omroep een wetenschappelijk programma.

Ik stem op de ChristenUnie omdat het de partij is die mijns inziens veruit het meest z'n best doet om politiek te bedrijven op basis van de normen en waarden zoals die ons door God, via Zijn Woord en via Zijn Zoon, Jezus Christus, worden geleerd in de bijbel. Met recht dus een christelijke partij.

Het is een goede zaak dat de ChristenUnie zaken betreffende dood en leven (euthanasie, abortus) vanuit christelijk perspectief benadert. Gezin is hoeksteen van samenleving, daar heeft de ChristenUnie veel aandacht voor. Zorg om milieu, beheer van de schepping, is een aandachtspunt, maar mag mijn inziens nog hel-

derder naar voren komen in het programma, zeker ook met het oog op de toenemende dreiging van de klimaatverandering."



Mensen over Rogier

‘Als je Rogier een keer in Majo wil zien....’

Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar (22) staat op plaats 10 van de kandidatenlijst. Waarschijnlijk net te laag om gekozen, maar genoeg om bewondering te verkrijgen. Perspex vroeg familieleden, vrienden en kennissen van Rogier wat zij er van vonden.

Jan van den Bosch

directeur van Beter Uit
Reizen, gezicht van Hour
of Power (RTL5) en vroeger presentator van de EO-jongerendag

“Ik ken Rogier van een talentenjacht in één van onze vakantieparken in Frankrijk. Hij is erg muzikaal en hij won deze glansrijk. Het verbaasde me ook niet dat hij een paar jaar later voorzitter van de ChristenUnie-jongeren werd, want hij is erg ambitieus en heeft veel kwaliteiten. Ik ben zelf ook lid van de ChristenUnie en heb hem toen uitgenodigd voor een uitzending van Hour of Power. Daar begon ik het gesprek met: ‘Zo, jij

wilt dus minister-president worden.’ Daar ging hij heel serieus op in. Ik houd van mensen met ambities. Zijn grootste gevaar is wel dat hij te veel dingen tegelijkertijd doet. Als je veel talent hebt, dan word je voor veel dingen gevraagd. Hij begeeft zich soms op dun ijs. Hij zou zich moeten richten op dingen die anderen niet kunnen doen. Waar hij in de toekomst zal eindigen? Hij heeft de potentie om kamerlid te worden en daarna fractievoorzitter van de ChristenUnie. Als de ChristenUnie verder doorgroeit, dan zou hij zelfs minister of minister-president kunnen worden. Ik ontmoet Balkenende een paar keer per jaar en heb veel waardering voor hem. Dezelfde integriteit die ik bij Balkenende ontmoet, zie ik ook terug bij Rogier.”

Rob Althuizen

lid Provinciale Staten
Noord-Brabant voor de PvdA, en vriend

“Ik ben Rogier tegengekomen bij een Lagerhuisdebat voor jongeren in het Provinciehuis van Noord-Brabant. Daar waren we beide jurylid en we ontdekten dat we veel gemeen hadden. Van het een kwam het ander en onze relatie ontwikkelde zich ook verder vriendschappelijk. Als ik de ChristenUnie was geweest, dan had ik hem nog hoger op de lijst gezet. Ik ken niemand die zo enthousiast is en die dat enthousiasme ook op anderen weet over te brengen. Het is gewoon een lieve vent. Hij is ongelofelijk integer en betrouwbaar en weet dat ook vol te houden in de politiek. Ik had zeker op hem gestemd als ik geen lid was geweest van een andere partij. Schrijf maar op dat stemmen geheim is. Hij maakt het me heel moeilijk. Of ik verder nog iets wil zeggen? Het wordt heel vaak gezegd en daarom is het waarschijnlijk ook een cliché, maar: blijf wie je bent. Dat is het belangrijkste.”



Nyncke Havelaar

(19), zus van Rogier

“Ik vind het wel stoer dat Rogier op de lijst staat. Ik ga zeker ook op hem stemmen. Nee, ik word er nog niet op aangesproken door mensen dat m’n broer op de lijst staat, maar meestal begin ik er wel zelf over. Ik zei vroeger al wel eens dat hij wel minister-president zou worden, maar dat riep hij zelf ook overal rond. Ik denk wel dat hij geschikt is voor de politiek. Hij is erg enthousiast en overtuigend en ik heb wel het idee dat hij oprecht is en echt wat voor anderen wil bereiken. Ik weet niet heel veel van politiek, maar heb het idee dat de helft van de mensen voor zichzelf of voor het geld de politiek in gaat. Ik weet niet



vice-voorzitter

Perspectief

“Ik heb Rogier leren kennen bij Perspectief. We waren beiden Provinciaal Contactpersoon. Ik ging toen het bestuur in en hij kwam wat later. Het eerste wat ik dacht toen ik Rogier ontmoette was: ‘Het is wel een mannetje, hoor’. Hij is erg zelfverzekerd. Ik weet niet of bedreigend het goede woord is; het kan wel imponerend zijn. Intussen heb ik Rogier leren

Harmjan Vedder

kennen als iemand met een heel duidelijke mening, maar die de dingen die hij doet echt voor God wil doen. Dat vind ik wel mooi. Hij kan alleen soms een ontzettende flapuit zijn. Daar moet hij mee oppassen. Hij is erg impulsief. Dat zag je bijvoorbeeld met dat gedoe rond GeenStijl.nl. Maar het is tegelijkertijd ook zijn kracht. Of ik verder nog iets kwijt wil? Ja. Als je Rogier een keer in majo wilt zien, dan moet je samen carnaval met hem vieren.”



Evert Kroon

door Rogier omschreven als de ‘Godfather’

“Godfather heeft wel zo’n negatieve klank door die film. Maar zo zal het niet bedoeld zijn. Rogier komt al van jongs af aan bij ons over de vloer. Hij komt ook bij ons in de gemeente. Ik ben een beetje zijn vraagbaak voor allerlei zaken. Ik had zeker verwacht dat hij zo hoog op de lijst zou staan. Hij heeft een goede uitstraling en is ambitieus. Het feit dat hij bij een aantal tv-programma’s optrad heeft hem toch – dat zeg ik tussen haakjes – een beetje een bekende Nederlander gemaakt. Met name bij het BNN-programma Het Elftal kwam hij heel goed uit. Als hij gekozen wordt, dan zou zijn jeugdige onbevangenheid een nadeel kunnen zijn. Maar ik denk dat hij over een aantal basiseigenschap-



pen beschikt, waaronder een sterk analytisch vermogen, waardoor hij het wel zou moeten kunnen redden. Hij vraagt zich heel sterk af wat Gods wil in zijn leven is. Ik zou hem wel willen adviseren zijn carrière gelijkmatig te plannen. Hij heeft soms de neiging er te veel dingen bij te doen. Hij zou zich eigenlijk alleen op het voorzitterschap van Perspectief en zijn studie moeten richten. Hij zei altijd dat hij minister-president van Nederland wilde worden. Dat is wat gekscherend bedoeld, maar het is wel belangrijk dat hij heel duidelijk een doel voor ogen heeft.”

Bart

Bart muzikant van de band Restored, waarin Rogier zingt

“Ik ken Rogier sinds een jaar of zes. We spelen samen in onze band. Hij had altijd wel het hoogste woord, maar ik had niet direct verwacht dat er een politicus in hem zat. Misschien meer zoiets als een vertegenwoordiger. Ik vind het wel erg leuk voor hem en ga denk ik wel op hem stemmen. Als hij wordt gekozen, dan zal hij het denk ik wel meteen goed doen. Hij is erg goed in argumenteren en het naar zich toe trekken van dingen.”

moeder van Rogier



Vacature Regiobestuur

dinsdag 01 augustus 2006 14:19 Ook altijd al actief bezig willen zijn voor Perspectief? Dan krijg je daar nu de kans voor!! Doordat de interne structuur verandert zijn wij per 1 oktober op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een functie willen vervullen in één van de vier regiobesturen.

De regiobesturen die per 1 oktober worden samengesteld vormen de schakel tussen de lokale afdelingen en het landelijk bestuur. De regiobesturen nemen elk drie provincies voor hun rekening en voeren hierbij de volgende taken uit:

- Ondersteunen van leden die een lokale afdeling willen starten;
- Onderhouden van contacten met besturen van kiesverenigingen, provinciale contactraden en plaatselijke en provinciale fracties van de ChristenUnie (voor zover dit relevant is);
- Het ondersteunen van leden die zitting hebben in besturen van kiesverenigingen, (steun)fracties van de ChristenUnie en jongeren- en jeugdleden;
- Het met elkaar in contact brengen van lokaal- en regionaal actieve leden en het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen (netwerken);
- Zorgdragen voor de continuïteit van de lokale afdelingen;
- Stimuleren en ondersteunen van lokale afdelingen in het organiseren van activiteiten;

We zijn op zoek naar mensen met enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en inzicht in of ervaring met het ondersteunen van vrijwilligers.

Geïnteresseerd? Stuur nu alvast je CV met een korte motivatie naar Aldert de Boer, bestuurslid interne organisatie, via intern@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-21557843.

Gezocht: Redactieleden voor Perspex

Mail voor meer informatie naar perspex@perspectief.nu

Vanwege het vertrek van een aantal medewerkers is er weer plaats voor nieuwe enthousiaste mensen in de redactie van de Perspex. Belangrijkste verantwoordelijkheden van de commissie:

- uitgeven van het politiek jongerenmagazine Perspex (5x per jaar)
- leden op de hoogte brengen van de verenigingsactiviteiten en -nieuws, het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie, politiek nieuws en achtergronden
- stimuleren van betrokkenheid en bevorderen van maatschappelijke bewustwording van leden door verschillende thema's aan de orde te stellen in een aantrekkelijke vormgeving en door taalgebruik dat jongeren aanspreekt
- namens de vereniging naar buitentreden middels artikelen die geschreven zijn vanuit een christelijke politieke visie en waarin andere meningen en politieke visies geconfronteerd worden met het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie

We zijn op zoek naar mensen met:

- een journalistieke inslag
- affiniteit met (christelijke) politiek
- gevoel voor de doelgroep van de Perspex

Lijkt het je wat? Of heb je meer vragen? Schroom niet en neem contact met ons op.

Stuur je CV met een korte motivatie naar Simcha Looijen, hoofdredacteur van Perspex, via perspex@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-46416229.

Gezocht: Internetredacteur

Mail voor meer informatie naar politiek@perspectief.nu

Wegens vertrek van twee redactieleden zoekt Perspectief voor het verzorgen van de website enthousiaste jongeren met:

- Affiniteit met Perspectief
- verstand van websites en internet
- toegang tot internet
- Gevoel voor uitstraling
- Gevoel voor grafische vormgeving (niet noodzakelijk, wel een pre)

Van Internetredacteurs wordt verwacht dat ze regelmatig beschikbaar zijn om nieuwe content op de website te plaatsen.

Geïnteresseerd? Stuur je CV met een korte motivatie naar Harmjan Vedder, vice-voorzitter, via politiek@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-45020595

Actieve jongeren, bewogen politiek...

Wij zijn Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. We zijn een actieve vereniging met ongeveer 2200 leden. Perspectief wil zich in het (internationale) politieke landschap profileren als jongerenorganisatie die met een ruime blik op de toekomst het debat wil aangaan. De vereniging wil christelijke politiek hoog op de agenda plaatsen. ken.

Voor de secretariële en beleidsmatige coördinatie zoeken wij een

Algemeen Secretaris

De algemeen secretaris draagt o.a. zorg voor de verslaglegging van de beleids- en besluitvorming van de vereniging, coördineert de correspondentie en draagt verantwoordelijkheid voor de administratie. Daarnaast bewaakt de secretaris het beleidsplan, stelt het beleidsplan en jaarverslag op en draagt zorg voor handhaving van het huishoudelijk reglement en de totstandkoming van reglementen en handleidingen. De secretaris wordt ondersteund door een tweede secretaris waarmee in onderling overleg de taken worden verdeeld.

Wij zoeken iemand die:

- Overtuigd christen in spreken en handelen is
- Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie, lid is van Perspectief
- Enthousiast is en goed kan samenwerken
- Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
- Goede coördinerende, communicatieve en schriftelijke vaardigheden bezit
- Voldoende tijd (zo'n 12 uur per week) heeft om deze functie te vervullen
- Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft

Wij bieden:

- een interessante en afwisselende bestuursfunctie;
- een ruime onkostenvergoeding

de algemeen secretaris krijgt een laptop ter beschikking

Voor meer informatie kun je terecht bij Rogier Havelaar, voorzitter@perspectief.nu.

Sollicitaties kunnen voor 6 oktober gestuurd worden naar Annemieke van der Horst:

bestuur@perspectief.nu

...Wat doe jij er aan?

Een stage bij de ChristenUnie?

Stage lopen... kun je overal. Maar stage lopen in zo'n dynamische omgeving als de Tweede Kamer? Dicht bij het 'centrum van de macht'? Boven op het nieuws? Samen met andere christenen? Dat is toch echt iets bijzonders.

De Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie heeft plaats voor een paar enthousiaste en gemotiveerde stagiairs (m/v), die gaan voor christelijke politiek. Naast een stel aardige collega's bieden we je een stagevergoeding. Als de onderstaande advertentie je aanspreekt, stuur dan een sollicitatiebrief met een cv naar:

ChristenUnie

T.a.v. mr. J. Pot

Postbus 20018

2500 AE Den Haag

Voor de periode tot en met januari 2007 zijn de stageplekken bezet. Voor de periode vanaf januari 2007 is het mogelijk te solliciteren voor de stageplek in de functie van assistent-voorlichter. Stageplekken in de functie van assistent-beleidsmedewerker komen waarschijnlijk pas vanaf september 2007 beschikbaar. Hou er rekening mee dat we ook daarvoor een sollicitatieprocedure starten om een keuze te maken uit de beschikbare kandidaten.

Assistent-voorlichter Stagiair (m/v)

Takenpakket

- Screenen van het parlementaire nieuws
- Verzorgen knipselkrant
- Schrijven van persberichten
- Beheren en actualiseren van de website

Profiel

- Relevante studie op tenminste HBO-niveau (bijvoorbeeld communicatie of journalistiek)
- Politieke belangstelling en affiniteit met de ChristenUnie
- Basiskennis HTML
- Enige ervaring met webbeheer

Wil je meer weten over deze functie? Bel dan even met Jacob Pot, onze ambtelijk-secretaris. Telefoon: 070 318 2929 (tijdens kantooruren).

Dagboekverslag

André Rouvoet

ChristenUnie-leider André Rouvoet houdt tijdens de campagne een dagboek bij. Wat blijkt? Campagne voeren is druk en vermoeiend, maar bovenal boeiend. Perspex publiceert een (ingekort) deel uit het dagboek, geschreven aan de vooravond van de campagne

Maandag 16 oktober

Een dag op stap met EO-presentator Andries Knevel, voor een portret dat op 4 november wordt uitgezonden. We gaan op zoek naar mijn wortels. Die liggen in Hilversum.

We brengen een bezoek aan de christelijke-gereformeerde Pniëlkerk. De kerk waar ik Liesbeth heb leren kennen, waar we ook zijn getrouwd. Ik was er lid en later voorzitter van de jeugdvereniging en samen met een vriend de baas van het jeugdhonk. We spreken in de kerkbanken over de betekenis van het geloof in mijn leven en voor mijn werk in de politiek. Andries vindt het leuk om nog even op het kerkorgel te spelen.

Daarna rijden we naar Amsterdam voor een bezoek aan Toos Heemskerck van het Scharlaken Koord. Een pracht van een vrouw, die hulp verleent aan prostituees op de Amsterdamse Wallen. Zij laat ons de keerzijde zien van de legalisering van bordelen. Volgens Toos belandt driekwart van de vrouwen onvrijwillig in de prostitutie. Veel vrouwen zouden er – als ze zouden kunnen – graag uit stappen. Maar ze zijn afhankelijk van pooiers en gevangen in verplichtingen en schulden.

Ik heb geen zin om door de straatjes te lopen, ik verwonder me erover dat gezinnen met jonge kinderen dat wel doen. Ik sta met Andries en Toos op een bruggetje te praten. Een auto moet moeite doen om ons op de smalle brug te passeren. De bestuurder doet het raampje naar beneden en roept: 'Ik ga wel op je stemmen, maar ik moet er nu wel even langs.' Leuk: spontane op een onverwachte plek.

Dinsdag 17 oktober

Eerst het wekelijkse voorbereidings- en agendaoverleg en de fractievergadering. Deze keer bijgewoond door campagneleider Henk van Rhee. Bijzondere gast is Sytse Faber, oud-ARP-Kamerlid. Hij wil rond de verkiezingen en de formatie met ons meelopen, omdat hij de ChristenUnie een partij vindt met mogelijk een strategische positie. Wellicht gaat hij erover schrijven. Daarna de stemmingen en het vragenuurtje. En dan is het tijd voor de StemWijzer. Samen met andere fractievoorzitters nemen we de

StemWijzer in gebruik. Vanwege een stroomstoring valt dat nog niet mee. Maar het advies is in mijn geval overduidelijk: ChristenUnie. De meeste lijsttrekkers komen probleemloos bij hun eigen partij uit, alleen Marc Rutte niet. Die komt drie keer bij D66 terecht. Hij wijst dat aan de stroomstoring...?!

Halverwege de dag heb ik het met Joël Voordewind (kandidaat nr 4 op onze lijst) over een bijeenkomst waar hij maandagavond was met Marco Pastors (lijsttrekker) en Mirjam Sterk (CDA-Kamerlid en 9e op de kandidatenlijst). Het optreden van Mirjam was verbazend. Eerst zette ze de ChristenUnie weg als een soort christelijk Groen Links, helemaal in overeenstemming met de campagnestrategie die ze binnen het CDA kennelijk hebben afgesproken en waar wij inmiddels wel aan gewend zijn. Maar daarna vroeg ze Joël wat de ChristenUnie gaat doen bij eventuele formatieonderhandelingen. 'Zouden jullie de abortuswetgeving dan willen aanpakken? Dat wordt dan wel heel moeilijk.'

De vraag stellen, is haar beantwoorden. Natuurlijk gaat de ChristenUnie in mogelijke formatiebesprekingen het herstel van de rechtsbescherming van het leven aan de orde stellen.

Ik vind het schokkend dat dit niet alleen voor de VVD van Mark Rutte, maar nu kennelijk ook voor een partij als het CDA géén relevant punt meer is in de formatie. Dat VVD en PvdA daar moeite mee hebben, is bekend, maar van het CDA verwacht ik op dat punt toch nog steeds een bondgenootschap.

Woensdag 18 oktober

Ik ga welgemoed naar Den Haag. De dag begint met een campagneoverleg. Nog dagelijks stromen er verzoeken voor bijeenkomsten en ontmoetingen binnen. Het programma voor de komende weken zit al heel vol, maar we doen ons best om nieuwe afspraken zoveel mogelijk in te plannen.

Daarna een interview voor het KRO/RKK-programma Kruispunt. Een goed interview over ethische onderwerpen, ons christelijk-sociale profiel, ons jeugd- en gezinsbeleid. Er zijn heel wat katholieken die onze ideeën hierover delen en herkennen.



Ik ga door naar een interview met EO-Visie. Een gesprek dat verder gaat dan de 'gewone' vragen over politiek: de lezers van Visie willen niet alleen de politicus zien, maar ook de mens André Rouvoet in het hart kijken. Het gaat over vragen als: wat drijft je als politicus, wat is je doel en hoe ga je om met dilemma's als het sluiten van compromissen? En over de mogelijkheden en de beperkingen van christelijke politiek. Eerlijk gezegd vind ik dit de fijnste interviews: ik laat mij graag in mijn hart kijken!

Aan het eind van de middag een paar snelle happen en nog wat overleg met medewerkers. Dan met de taxi naar Zaltbommel, waar ik in het kader van de opnamen voor 'Andries' theatervoorstelling 'De Redenaar' van Victor Löw bijwoon. Victor is niet alleen een van Nederlands beste acteurs, maar ook mijn lagerschoolvriendje uit Hilversum. Hoewel de voorstelling een aantal passages bevat die mij tegen de borst stuiten, ben ik zwaar onder de indruk van het talent van mijn oude maatje. Ongelooflijk: een monoloog van 80 minuten, in een tempo waar je duizelig van wordt... Na afloop ontmoeten we elkaar in de lege theaterzaal en praten we na over toen en nu, over politiek en theater, over wat ons drijft in ons werk. Dat wordt een heel bijzonder en openhartig gesprek. We spreken af dat Victor ook een keer komt meelopen in de Kamer. Als de cameraploeg is vertrokken, blijven we samen nog wat drinken en praten over 'the good old days'. We worden oud...

Donderdag 19 oktober

Weer een dag vol interviews en optredens. De ochtend is relatief rustig; de medewerkers hebben een gesprek dat nog wel even kan

wachten, voor me afgezegd en een interview voor de site www.studenten.net wordt door Swannet Westland (beleidsmedewerker onderwijs) overgenomen. Dat geeft mij ruimte om deel te nemen aan het telefonische campagne-overleg en de interviews van vanmiddag voor te bereiden.

Tussendoor doe ik nog wel een kort telefonisch interview voor een ander initiatief van studenten: de 'Verkiezingsflux', een speciale uitgave van het verenigingsblad van de studentenvereniging 'Circumflex' uit Maastricht. Daarna sta ik Joost Niemöller van HP/De Tijd te woord, die voor volgende week een artikel over de ChristenUnie maakt.

Even naar de Kamer voor de stemming over één motie; dat hoort er ook bij... In de wandelgang vertelt Tineke Arie en mij verontwaardigd dat minister Rita Verdonk zojuist in een overleg met de Kamer ongehoorlijk tegen haar is uitgevaren, omdat Tineke haar beleid zou hebben vergeleken met het fascisme. Ze legt uit wat er is gebeurd: in een interview voor het blad 'Christenen in Contact' heeft ze verteld over onze moeite met het vaak onnodig harde uitzetbeleid; daarbij heeft ze genoemd dat oudere mensen haar hebben verteld dat het hen soms aan de Tweede Wereldoorlog doet denken als er 's morgens ineens complete asielzoekersgezinnen verdwenen blijken te zijn. Omdat dit ongelukkig in het blad was terechtgekomen, heeft Tineke voor de camera van 'Netwerk' verteld wat ze wel en wat ze niet heeft gezegd en bedoeld. Vervolgens heeft minister Verdonk, in aanwezigheid van de 'Netwerk'-ploeg, een Kamerdebat, dat over iets heel anders ging, aangegeven om in de aanval te gaan! Na de clash met de PvdA'er Ahmed Aboutaleb is dit deze week al de tweede rel die volstrekt onnodig rond Rita Verdonk wordt geschopt. Kennelijk vinden de campagnestrategen van de VVD het tijd worden om haar naar voren te schuiven, nu de VVD in de peilingen op verlies staat en het Mark Rutte maar niet lukt om zichtbaar te zijn in de verkiezingsstrijd. Maar dat doe je toch niet op zo'n manier, tegen beter weten in?!

Wil je meer lezen uit het dagboek van Rouvoet? Surf dan naar www.christenunie.nl/weblogs. Ook de Kamerleden Tineke Huizinga-Heringa en Arie Slob houden daar een weblog bij

Colofon:

Perspex wordt uitgegeven door Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Redactie:
Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Esther Jonker (Eindredactie)
Wim Doddema
Jochem Meeuwse
Maarten Laarhoven
Jolanda van Zwieten
Michaël van der Meulen
Rianne van der Sar
Jacco Overeem

Columnist
Leon Meijer

Redactieadres Perspex:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
e-mail: perspex@perspectief.nu

Lidmaatschap:
€ 12,50 per jaar

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 4 weken voor het eind van het jaar. Dit kan per mail (ledenadministratie@christenunie.nl) of per brief.

Informatie:
Perspectief,
ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nu
www.perspectief.nu

Bestuur Perspectief:
Voorzitter: Rogier Havelaar (voorzitter@perspectief.nu)
Secretaris: Mart Schouten (secretaris@perspectief.nu)
Politiek: Harmjan Vedder (politiek@perspectief.nu)
Penningmeester: Anton de Wit (penningmeester@perspectief.nu)
Mediazaken: Simcha Looijen (perspex@perspectief.nu)
Intern: Aldert de Boer (intern@perspectief.nu)
Internationaal: Jonathan van Tongeren (internationaal@perspectief.nu)
Communicatie: Margreet Schutte (promotie@perspectief.nu)

Vormgeving: Paul van Wijgerden
Druk: Van der Weij, Hilversum

NAW-gegevens
Perspectief registreert NAW gegevens van alle leden. Zorgvuldig geselecteerde derden stellen wij af en toe in staat om u gerichte aanbiedingen te doen. Vragen of bezwaar? Neem dan contact op met de ledenadministratie. Dan vermelden we dat u geen aanbiedingen wilt.



Hé!
Wat doe jij eraan?!



Word NU lid!

En ontvang gratis een CD als welkomstcadeau
In verband hiermee verplicht ik mij minimaal 2 jaar lid te blijven.

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 12,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

Ja, ik word lid van Perspectief en de ChristenUnie. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 32,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

De CD "Intens" van Gerald Troost

De CD "Joshua" van Stonewashed

Lustrumbundel over Perspectief



**Rogier Havelaar voorzitter
Perspectief**

"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Wil jij opkomen voor wie zwak is en wie geen helper heeft?"

**Steun dan Perspectief die daartegen in
in actie komt!**

Wij heb JOUW STEUN nodig!

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel.nummer:

Geb.datum:

E-mail:

Rekeningnummer:

Handtekening:

