



Met
Spektakel

Perspex

Rolstoelbasketbal



6e jaargang • 19 • januari 2005



Interview
Paul van Buitenen

Perspectief



ChristenUnie-jongeren



Gezondheidszorg

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Prikkbord

Verkiezingen: nu al weer?

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kondigen zich al weer aan. Er moet dan ook heel wat gebeuren voor het 8 maart 2006 is: een kandidatenlijst, een verkiezingsprogramma, een campagneplan, een team van enthousiaste vrijwilligers..... De ChristenUnie heeft bij de raadsverkiezingen in 2002 een goede slag gemaakt. Ons streven is om deze stijgende lijn voort te zetten. De ChristenUnie heeft een boodschap die goed is voor ons land en voor onze gemeenten.

Daarom organiseert het partijbureau op zaterdag 26 februari 2005 in het cultureel centrum Harderwijk een landelijke actiedag ter voorbereiding op deze verkiezingen. Iedereen die ook maar iets met de lokale ChristenUnie te maken heeft of wil hebben, is daar van harte welkom. Van bestuursleden tot webmasters, van nieuwe leden, van fractieleden tot webmasters, van oud-gedienden tot jongeren. Ook Perspectief is aanwezig met een workshop. Geef je op via www.christenunie.nl.

Economen en niet-economen gezocht

Wat voor impact heeft de vergrijzing op onze samenleving? Moet PerspectiefF niet iets vinden van globalisering? Waarom is het nodig de staatsschuld af te lossen? Is er toekomst voor de verzorgingsstaat? Vind jij deze vragen ook interessant? Kom dan meediscussiëren over ontwikkelingen in de economie. In een aantal avonden gaan we verschillende actuele ontwikkelingen tegen het licht houden om onze mening te vormen. In een ontspannen sfeer gaan we na welke kansen en bedreigingen we in de toekomst zien. En denken we na over de consequenties die dat heeft voor onze ideeën (vanaf 19.30 uur) organiseren we op het partijbureau in Amersfoort een discussie over het inkomensbeleid. Kom ook en doe mee! Wij zorgen voor de locatie en wat te drinken, van jou verwachten we een leuke en interessante bijdrage. Geïnteresseerd? Geef je dan op door een mailtje te sturen aan voorzitter@perspectief.nu.

Nieuwe afdelingen!

"Met een dankbaar gevoel aan onze Here mogen we zeggen: we mogen het geluid van PerspectiefF weer laten horen binnen onze regio 'boven' Groningen." Zo laat Gerrit Verbree van de onlangs opgerichte afdeling weten. Deze beslaat de gemeentes Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum en Ten Boer. En dat is niet de enige PerspectiefF-afdeling die recent van start is gegaan. Ook in Veendam, Zuidhorn en Woerden tinnert PerspectiefF aan de weg. Geïnteresseerd? Of wil je zelf ook een afdeling starten? Mail naar intern@perspectief.nu.

Op 30 oktober is in Zwolle het PerspectiefF-congres gehouden. Het thema was ontwikkelingssamenwerking. Workshops werden onder andere gegeven door stichting Oikos en De Verre Naasten. Ook was er een boeiend forum, met onder andere Cors Visser van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. In totaal kwamen er zo'n 40 mensen op de dag af. Lijkt het je ook wat om mee te helpen een congres te organiseren of wil je meer weten, neem dan contact op met Harmjan Vedder. Zijn e-mailadres is politiek@perspectief.nu

Colofon:

Perspex wordt uitgegeven door
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Redactie:

Simcha Looijen (Hoofredactie)
Karla Derks-Wolthuizen (Eindredactie)
Wim Doddema
Bert Heuvelman
Josha Sietsma
Sibrand de Boer
Jochem Meeuwssen
André van Roshum
Rianne van der Sar
letje van Voornveld

Fotografie cover:

Rufus de Vries

Cartoonist:

Christian Zomers

Columnist

Leon Meijer

Redactieadres Perspex:

Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
perspex@perspectief.nu

Lidmaatschap:

€ 12,50

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 4 weken voor het eind van het jaar

Informatie:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nu
www.perspectief.nu
www.ebate.nl

Bestuur Perspectief:

Voorzitter:
Marcel Benard
Anjerveld 11
2914 PA Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: 06 - 14275167
marcel.benard@12move.nl
Secretaris:
Klaas Pieter Derks
kpderks@hetnet.nl
Penningmeester:
Peter de Kluijver
penningmeester@perspectief.nu

Vormgeving en Druk:

Douglas Design, Ommen
BDU, Barneveld

Gezondheidszorg

Daar ligt ie dan weer. De nieuwe Perspex. Sinds de laatste Perspex verscheen is er ontzettend veel gebeurd. De moord op Theo van Gogh, de dood van Bernhard en nog maar twee weken geleden de gigantische ramp in de Indische oceaan. Op het moment dat ik dat schrijf, is het bijna Oud en Nieuw. Automatisch ga je zelf ook een beetje terugblikken. Het afgelopen jaar was voor Perspectief goed. Vorig jaar moesten we een groot aantal van onze leden afschrijven, maar inmiddels zitten we al weer op het oude niveau en gaan komend jaar hard op weg naar de 3000 leden. Er zijn meer mensen actief dan ooit te voren en ook van media-aandacht hebben we niet te klagen.

De ontwikkelingen binnen Perspectief leg je naast die in de wereld. Komen ze een beetje Bemoeien we ons met wat er gebeurt in de wereld? Of blijven we lekker in ons warme, christelijke holletje zitten? Gezellig knus bij elkaar en tegen de tijd dat we uit ons holletje komen, ontdekken we dat er nauwelijks meer een holletje is. Als redactie van Perspex proberen we altijd met een open blik de wereld tegemoet te treden. Omdat we geloven dat we wat te melden hebben vanuit het evangelie van Jezus Christus. Dat is de basis. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer, maar we proberen het altijd

Dit keer laten we ons licht schijnen over de gezondheidszorg. Is die echt zo slecht als de media ons doet geloven? En hoe zit het met ons uiterlijk? Zijn we echt zo dik als we van elkaar zeggen? We gingen langs bij het voedingscentrum. Ook richting we onze blik over de grens. Je raadt het al, weer richting Europa. Een gesprek met Paul van Buitenen, de klokkenluider van Brussel en sinds juni van dit jaar europarlementariër.

En als laatste toch nog even de blik naar binnen. Dit is in zekere zin een 'historische' Perspex. De laatste in de huidige vorm. We willen vaker verschijnen dan 4 keer per jaar. Daarom moet het blad goedkoper. Hoe het er precies gaat uitzien, weten we nog niet, maar zeker is dat ie anders wordt. Maar voor nu veel leesplezier gewenst.

Simcha Looijen

Tegelijkertijd met deze vorm, neemt de redactie ook afscheid van Karla Derks-Wolthuizen, de afgelopen twee jaar is zij eindredacteur geweest. Zonder haar had het blad er niet zo goed uitgezien. En ook Bert Heuvelman, oud-voorzitter van Perspectief, gaat z'n heil ergens anders zoeken, het EO-programma De Ochtenden. Vanaf deze plek bedankt voor je inzet. Als er mensen weggaan, moeten er ook mensen bij komen. Onder andere een nieuwe eindredacteur. Misschien ben jij dat wel. Wil je meer weten? Neem dan even contact op met Simcha Looijen, perspex@perspectief.nu of 06 13774134

(3

Paul van Buitenen: 'Ik moet Gods plan voor mijn leven volgen.' 4

Europees jeugdnetwerk met Perspectief 8

Prettige kerstdagen: Mensen over kerst 10

Help, wat mag ik eten? Op bezoek bij het voedingscentrum 12

Politiek in de aula 16

Alex van Vuuren schreeuwt om leven 18

Bijbelstudie: Een flinke mensenmaatschappij? 19

Basketbal vanuit de rolstoel 20

Welkom in Holland 22

Perspectief Amersfoort: 'Weg met de zaaltjescultuur' 24

Column: 'Over het graf heen regeren' 26

Oud worden voor dummies 28

Paul van Buitenen:

'Ik moet Gods plan voor mijn leven en niet mijn eigen gang gaan'

Paul van Buitenen is de Nederlandse ambtenaar door wiens toedoen de Europese Commissie is gevallen. Tijdens zijn jaren in Brussel kwam hij tot geloof. Hij ontdekte dat er op grote schaal fraude werd gepleegd binnen de Europese organen en kaartte dit aan. En niet zonder tegenstand. Aanvankelijk nam hij afstand van Europa en ging hij voor de politie in Breda werken. Toch kon hij daar geen rust krijgen en vertrok weer naar Brussel. Eerst als ambtenaar, maar in juni 2004 is hij gekozen als Europarlementariër om vanuit het Parlement de strijd aan te gaan tegen fraude en onregelmatigheden.

Door Simcha Looijen en Wim Doddema Foto's: Paul van Buitenen

U bent een half jaar geleden gekozen. Hoe gaat het nu?

"Het valt niet mee. Je wilt als een niet-politicus functioneren, maar het hele systeem is er op ingesteld om als politicus te functioneren. Het declaratiesysteem, de regels, alles is daar op ingesteld. Je wordt hardhandig gedwongen om als politicus te werken. Dat wil ik niet. Ik heb de kiezer beloofd dat ik mijn licht wil laten schijnen over zaken die in het duister zijn. Ik moet dingen aan me voorbij laten gaan. Ik zit bij stemmingen over onderwerpen waar ik me helemaal geen mening over heb gevormd. Maar dat moet ik doen om betaald te krij-

Lukt het om de fraude te bestrijden?

"Het is niet alleen fraude. Het ligt breder. Er liggen meer zaken in het duister verborgen dan alleen fraude. Het kan te maken hebben met belangenverstrengeling. Neem nu de voedselketen. Er zijn wetenschappers die hun oordeel geven over bepaalde producten, terwijl ze bij dat bedrijf op de payroll staan. Dat is geen fraude, maar het klopt niet."

Kunt u als christen werken in het Europees Parlement?

"Het geeft spanning. Ik probeer mezelf als christen te

"Je wordt hardhandig gedwongen om als politicus te werken. Dat wil ik niet."

gen. En dan zit ik maar de hele tijd de middelste knop in de drukken, neutraal, alleen bij zaken waar ik meer van af weet of waar ik een fundamentele mening over heb, stem ik dan voor of tegen."

gedragen met liefde voor andersdenkenden. De ene helft van mijn medewerkers is christen, de andere helft niet. Dat geeft wel eens spanning. Je krijgt scheve gezichten als je bij bepaalde vergaderingen niet komt



opdagen, omdat je naar een gebedsbijeenkomst gaat.“
 “Er is een grote tegenstelling. Bij het gedoe rond Buttiglione zag je dat heel sterk. Ik heb zelf weinig met die man. Hij komt uit de partij van Berlusconi en heeft voor het Vaticaan gewerkt. Maar het klopt niet als iemand op zijn geloof wordt afgerekend. Hij is christen en heeft een bepaalde mening over homoseksualiteit. Wat moet hij als hij daarnaar gevraagd wordt? Liegen? Hij wordt afgewezen terwijl hij heeft gezegd dat hij homofielen niet anders zou behandelen dan anderen. De vraag is of hij het recht heeft op een eigen mening. Hij heeft gezegd dat homofilie zondig is, maar ook dat iedereen zondig is. Als hij allemaal discriminerende wet-

geving ging maken dan had het Europees Parlement een punt. Maar hij is niet beoordeeld op daden of integriteit, maar op zijn mening.”

Kunt u überhaupt werken in zo'n Parlement?

“Het Parlement meet zich een groot, hypocriet circus aan. Als ze Buttiglione kunnen pakken, dan doen ze dat, maar bij Neelie Kroes wordt alles gebagatelliseerd en wordt er opeens gezegd: ‘Daar hebben we geen mening over.’ Zij is overigens niet de enige Commissaris waar zaken niet kloppen. Engeland heeft een Commissaris benoemd die twee keer afgeschoten is in eigen land, als minister en staatssecretaris. De Franse Commissaris is

tot 8 maanden voorwaardelijk veroordeeld, maar daar heeft Chirac alles teruggedraaid. Er mag nu zelf niet eens meer over gesproken worden. Dat komt door dat idiote Franse systeem.”

Het Europees Parlement is slecht bezig?

“Het Europees Parlement kan ik niet als de poel des verderf aanduiden. Er zitten ook bondgenoten in, die ik soms nodig heb. Soms moet ik met links samenwerken, de andere keer weer met rechts. Ik moet zo constructief als mogelijk bezig zijn, zonder ziel en zaligheid te verkopen, maar wel zo dat sommige onderwerpen worden opgepikt door andere parlementariërs. Soms is men ook wel verrast door mijn stellingnamen. De ene keer ben ik extreem links, terwijl ik de ander keer weer extreem

Hoe gaat het dan verder?

“Ik wil laten zien hoe het werkt. De affaire Kroes is een belangrijk document, want het zal aan de kiezer laten zien hoe Balkenende en Zalm te werk zijn gegaan. Het is verbazend dat zij zich sterk hebben gemaakt voor de kandidatuur van Kroes, terwijl in mei al binnen de VVD intern de mails rondgingen waarin werd gezegd dat ze moesten uitkijken met bepaalde dossiers.

Ondanks brieven aan de AIVD, de Secretarissen-generaal van het Ministerie van Buitenlands Zaken en het ministerie van Algemene Zaken en Balkenende zelf, is het beschamend om te zien hoe Nederland haar Europese voorzitterschap heeft misbruikt om Kroes in de Europese Commissie te krijgen. Barosso wilde haar helemaal niet. Misschien is Kroes wel een cadeautje

“Misschien is Kroes wel een cadeautje wat ik heb gekregen, want het is een ideaal voorbeeld om aan de kiezer te laten zien wat er fout zit in het systeem.”

conservatief ben. Als het gaat om abortus of euthanasie bijvoorbeeld, terwijl ik bij sociale thema's weer heel veel heb met de SP. Zij komen op voor de zwakkeren. Jezus zei ook al: 'Als u iemand onderdak biedt of voedt, dan heb je dat voor mij gedaan.'”

Over Neelie Kroes, heeft u dat slim aangepakt?

“Ik had sommige dingen beter niet kunnen zeggen. Op de persconferentie die ik gaf, had ik sommige antwoorden beter niet kunnen geven. Er wijst zo veel op dat Kroes fouten heeft gemaakt en dat wilde ik aan de kaak stellen. Ik heb een bepaalde reputatie, dus toen ik die persconferentie aankondigde, dacht iedereen: 'Nu gaat er wat gebeuren.'. Terwijl ik alleen maar wilde aangeven, dat er dingen fout zaten, die waar mogelijk wilde noemen, en aan wilde dringen op een onderzoek door de Nederlandse regering. Ik moest mijn bronnen beschermen, kon niet het achterste van mijn tong laten zien en dat is me door een aantal journalisten niet in dank afgenomen. Nou ben ik niet afhankelijk van wat de journalisten van mij denken, maar leuk was de reactie van een aantal niet. Ik heb nu al het materiaal wat ik over haar heb verzameld overgedragen aan een extern bureau die er onderzoek naar doet. Die presenteren hun rapport in januari. Als zij zeggen dat er meer reden is om onderzoek te doen, dat ben ik niet de enige en moet dit serieus worden genomen. Als zij zeggen dat het allemaal wel mee valt, dan moet ik mevrouw Kroes recht in de ogen kijken en mijn woorden terugnemen.”

wat ik heb gekregen, want het is een ideaal voorbeeld om aan de kiezer te laten zien wat er fout zit in het systeem.”

Wordt u niet veel cynischer over Europa nu u dit allemaal ziet?

“Ik ben kritisch op Europa, maar dat was ik ook al vóór de verkiezingen. Ik weet niet of er meer Europa moet komen. Er hoeven niet in zo'n snel tempo allemaal taken te worden overgedragen aan Europa of zoveel landen bij te komen. Ik ben er niet over uit of Europa een slecht project is. Misschien is het ook niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Misschien lever ik wel alleen de bouwstenen aan en dat mensen met meer intellectuele capaciteiten dat dan inkleuren. Of misschien is dit wel aan het electoraat, als ze ziet wat er allemaal mis gaat.”

Moeten wij u in de Bijbelse zin zien als een profeet?

“Ik denk niet dat ik een profeet ben, misschien meer een zaklampje. Ik hoop dat de hand die mij vasthoudt de Heer is. Ik ben ook zondig, dat moet je ook bedenken.”

Ziet u zichzelf ooit nog bij de ChristenUnie terecht komen?

“Het had me aantrekkelijk geleken om in een gemeenschappelijke fractie te komen. Daar tref je geloofsgenoten aan en heb je een a-politiek platform. Maar ik vond de fractie met een partij als Lega Nord waarin de



“Ik ben er niet over uit of Europa een slecht project is.”

ChristenUnie terecht kwam niet acceptabel. Iedereen moet die afweging voor zichzelf maken. Ik kan niet zeggen of ik bij de ChristenUnie terecht kom. Dat regelt de Heer. Ik sta er niet afwijzend tegenover, maar ik weet niet waar mijn weg eindigt. Misschien wordt ik wel in de handen van de ChristenUnie gedreven, misschien wel andersom. Voor hetzelfde geld eindigt mijn mandaat over vijf jaar.”

“Nu zit ik bij de Groene fractie. Niet omdat ik zo'n groene politicus ben, maar omdat ik daar een onafhankelijke positie aangeboden kreeg. Ik heb goede medewerkers, een SP-er en twee voormalige medewerkers van de ChristenUnie. Ik zit nu in budgetcontrolecommissie, een erg belangrijke commissie als het gaat om toezicht op financiën. De Groene fractie heeft daar maar twee zetels voor en er waren meer mensen in geïnteresseerd. Ze hebben een deel van hun beloftes waar gemaakt. Zo krijg ik nu dossiers doorgespeeld van ambtenaren uit de Europese Commissie. Er zijn

verwijzen, maar dat kan ik niet. Dat is onder andere één van de redenen dat mensen negatieve dingen over mij zeggen. Ik moet proberen de krenten uit de pap te vissen en de kiezer te laten zien waar het apparaat niet deugt.”

Heeft u veel vijanden in Europa, omdat bijvoorbeeld door uw toedoen de Europese commissie ten val is gekomen?

“Ja, dan merk je ook. Tijdens de hoorzitting van mevrouw Kroes sprak, voordat ik het woord kreeg eerst VVD- Europarlementariër Jules Maaten. Waar alle camera's bij waren zei hij: 'Ik verheug me op de goede samenwerking tussen het Parlement en de Commissie en let u niet te veel op de spreker na mij met zijn achterklap.' Als iemand dat zegt, dan doet dat pijn.”

Is politiek en persoon dan wel te scheiden?

“Dat is een goede Nederlandse traditie en dat wil ik zo houden. Met Jules Maaten moet ik verder door een deur en idealiter moet ik Kroes op straat tegen kunnen

“Ik hoop dat de hand die mij vasthoudt de Heer is.”

er die zeggen: 'Ik kom er niet uit, help mij.' Zij moeten zich dan wenden tot de voorzitter van het Europees Parlement die het doorverwijst naar de voorzitter van de Budgetcontrolecommissie. Nu heb ik me over dat dossier ontfermd. Een ex-klokkenluider die een klokkenluider helpt.”

Gaat er niet ontzettend veel tijd in uw werk zitten?

“Als je niet uitkijkt wel 48 uur per dag. Soms loop ik echt met mijn kop tegen de muur. Het gezin en de Heer moeten op de eerste plaats komen. Op de tweede plaats komt pas het parlementaire leven. Mijn vrouw heeft een hersentumor, dat houdt me ook bezig.”

Toen u werd gekozen is u verweten dat u zich alleen richt op het aanpakken van fraude en onregelmatigheden. Ik kan me voorstellen dat je zelfs daarbinnen nog prioriteiten moet stellen?

“Dat is een negatieve kant van het werk. Er komen mensen bij mij die het grootste onrecht is aangedaan, maar ik moet zeggen: 'Sorry, ik heb geen tijd.' Ik heb maar een paar medewerkers waar ik een beroep op kan doen. Als je een heel partijorgaan hebt, dan kan je mensen nog door-

komen en een gezellig gesprek voeren. Dat zal natuurlijk niet gebeuren.”*

Wat brengt de toekomst?

“Dat ligt in Gods hand en dat bedoel ik niet goedkoop. Mijn vrouw is ziek, zo moet ik leven. Misschien kom ik wel bij de ChristenUnie of start ik een eigen Evangelische partij. Je weet maar nooit.”

*noot redactie: tijdens de uitvaartdienst van Prins Bernard zaten Paul van Buitenen, Jules Maaten en Neelie Kroes naast elkaar. Ze hebben na afloop met elkaar gesproken.

Nederland Transparant

Na het interview werd bekend dat Paul van Buitenen ook een partij, Nederland Transparant, op nationaal niveau begint. Door het ANP werd het bericht verspreid dat Van Buitenen kandidaat zou zijn voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Tegenover Perspex laat hij weten dat dit niet klopt. “Ik lig er geen nacht wakker van als Nederland Transparant flopt. Ik moet eerst mijn beloftes in het Europees Parlement waar maken, daarom is mijn persoonlijke deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen helemaal niet aan de orde.”

Europees Netwerk met

Europa. Politiek. Jongeren. Christen-zijn. Netwerken. Het zijn begrippen van deze tijd. Belangrijke begrippen die in de westerse samenleving de komende jaren steeds belangrijker worden. Europa, een begrip op zich. Vol lading, vol ambitie, volop in discussie. Vooral een politieke discussie. Wat willen we? Waar willen we heen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om onze burgers te bereiken, om onze jongeren te bereiken? Politiek en jongeren. Christelijke politiek en christelijke jongeren. 'Onze toekomst' worden ze wel eens genoemd. Gelukkig weten we als christenen wel beter, maar toch zijn jongeren érg belangrijk.

Vooral wanneer we kijken naar áctieve jongeren. Jongeren met al hun contacten, frisse ideeën, mogelijkheden en waardevolle netwerken.

Door Bart van der Vegte

Afgelopen zomer, tijdens de eerste internationale summerschool van Perspectief, is een nieuw netwerk voor christelijke jongerenorganisaties opgericht. Het ECPYN, European Christian Political Youth Network, is voortgekomen uit een behoefte om op Europees niveau te zorgen voor meer samenwerking tussen de christelijke jongerenorganisaties. Door het opzetten van dit netwerk zijn op dit niveau enorme mogelijkheden ontstaan om actieve jongeren met elkaar in contact te brengen. Perspectief grijpt deze mogelijkheden met beide handen aan en is één van de trekkers van dit netwerk.

DE POLEN AAN DE WODKA, EN EEN ENORM GEZANG VAN ALLERLEI TRADITIONELE EN STUDENTIKOZE POOLSE LIEDEREN. OOK ONZE WIT-RUSSEN EN LETTEN BRACHTEN HET EEN EN ANDER TEN GEHORE, EN OOK WIJ MOESTEN ER AAN GELOVEN DOOR ENKELE NEDERLANDSE LIEDEREN TE ZINGEN.

AUKE MINNEMA EN JONATHAN T. VAN TONGEREN
BEZOCHTEN POLEN

DE BIJENKOMST IN ROEMENIË VORMDE DE EERSTE CONFERENTIE NA OPRICHTING VAN DE ECPYN, IN JULI VAN DIT JAAR.

HOEWEL ER VEEL VERBETERPUNTEN ZIJN KUNNEN WE TERUGKIJKEN OP EEN ZINVOLLE BIJENKOMST. HET IS GOED OM NA TE DENKEN OVER HOE CHRISTELIJKE ORGANISATIES CHRISTELIJKE NORMEN EN WAARDEN NAAR DE VOORGROND KUNNEN HALEN. MARJOKE HARTOG, GONDA LAMBERINK EN RITA POPPE GINGEN LANGS IN ROEMENIË

Het ECPYN is niet zómaar een netwerk dat af en toe eens een contactdag of netwerkdag gaat organiseren. Het ECPYN is een netwerk waarvan de aangesloten organisaties in eenheid verbonden door de liefde voor God en medemens, elkaar en andere jongeren betrekken bij politiek. Het streven naar samenwerking en actieve deelname van christelijke jongerenorganisaties aan Europese politiek wordt vormgegeven door te enthousiasmeren, toe te rusten en te interesseren. Eén van de belangrijkste elementen die aan het ECPYN ten grondslag liggen is het onderstrepen en promoten van de christelijke waarden, op nationaal niveau en Europees niveau. Niet alleen omdat het christelijke waarden zijn, maar vooral omdat deze waarden bijdragen aan een gezonde Europese samenleving waarin ieder mens mag leven en zich kan ontwikkelen.

Perspectief

IK HEB EEN LEZING GEGEVEN OP EEN DOOR DE UNIVERSITEIT GEORGANISEERDE BIJENKOMST. ER KWAMEN 30 MENSEN EN DE KRANT EN DE NATIONALE TV. ER WAS VEEL WAARDERING EN OOK ENTHOUSIASME OVER DE LEZING EN GOEDE VRAGEN ACHTERAF. OOK EEN INTERVIEW VOOR TV EN DIVERSE NIEUWE MENSEN DIE BETROKKEN WILLEN ZIJN BIJ DE DOORSTART VAN EEN CHRISTELIJK SOCIALE PARTIJ IN IJSLAND. CHRISTELIJK SOCIAAL IS NIEUW HIER EN DE ONTVANGST IS ENTHOUSIAST.

JOHANNES DE JONG WERD EEN NATIONALE BEROEMDHEID IN IJSLAND

Dat er behoefte bestaat voor een dergelijk netwerk, is sinds de oprichting in juli 2004 wel duidelijk geworden. In juli is er gestart met een aantal van acht organisaties, momenteel is het aantal gestegen tot boven de 10. Jongerenorganisaties vanuit heel Europa, van IJsland tot Moldavië, van Litouwen tot Roemenië. Om al deze organisaties op een structurele wijze met elkaar in contact te brengen en waar mogelijk samen te laten werken, worden op dit moment enkele activiteiten verricht om dit te realiseren. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwsbrief en een website.

De ECPYN staat alleen niet stil! 20 en 21 januari is er naast en tijdens de ECPM conferentie ook een ECPYN meeting waar diverse organisaties aan meedoen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de volgende ECPYN summerschool in Timisoara, Roemenie in samenwerking met onze partners daar. Wie daar meer informatie over wil hebben kan mailen naar Bart van der Vegte: ecpyn@perspectief.nu

Een andere belangrijke actie van het jongeren-netwerk is het mede-organiseren en ondersteunen van conferenties en congressen op Europees niveau. Hierbij kan het gaan om de 2e internationale summerschool die in Roemenië wordt gehouden, maar ook om andere onderwerpen zoals de rol van jongerenorganisaties met betrekking tot de EU, of welke mogelijkheden er zijn om een jongerenorganisatie in het Verenigd Koninkrijk op te zetten. Maar het kan ook gaan om inhoudelijke aspecten van de 'nationale' christelijke politiek. Hoe kan vorm worden gegeven aan een dienstbare overheid in Moldavië of Roemenië? Dit zijn vragen en acties waarbij een 'netwerk' van veel waarde kan zijn.

We zijn dankbaar dat wij als christelijke jongeren deze mogelijkheden hebben gekregen en kunnen benutten. Laten wij als actieve Nederlandse christelijke leden van Perspectief dan ook volop dit werk en de initiatieven van dit Netwerk ondersteunen. In gebed, woord en daad.

Wil je meer informatie over het ECPYN, stuur dan een e-mail naar: ecpyn@perspectief.nu

Er wordt ook concreet invulling gegeven aan het netwerk. Afgelopen najaar bezochten Perspectief-leden lidorganisaties in IJsland, Litouwen, Roemenië en Polen.

DE LITHUANIAN LEAGUE OF YOUNG CHRISTIAN DEMOCRATS HAD EEN SEMINAR GEORGANISEERD OM NA TE DENKEN OVER DE ROL VAN JONGERENORGANISATIES WAT BETREFT DE TOETREDING TOT DE EU. WIJ HEBBEN BEIDEN EEN LEZING VERZORGD. BART HEEFT GESPROKEN OVER CHRISTELIJK SOCIALE POLITIEK IN EUROPA. JACOB HEEFT EEN LEZING VERZORGD OVER DE TAKEN EN MOGELIJKHEDEN VAN EEN POLITIEK JONGERENORGANISATIE. DAARBIJ HEBBEN WE OOK WEER GESPROKEN OVER DE ECPYN.

LITOUWEN WERD VEREERD MET EEN BEZOEK VAN JACOB BOSMA EN BART VAN DER VEGTE.

Prettige kerstdagen...

Kerst en Oud en Nieuw zijn net een week voorbij. Waarschijnlijk ben je met kerst na de kerk geweest of is de hele familie langs geweest? Misschien was het helemaal niet leuk en voelde je je alleen. Hoe gaat het nieuwe jaar er uit zien? Ga je studeren? Of misschien blijf je wel zitten? Zo heeft iedereen een verschillende invulling van kerst en verwachting van het nieuwe jaar. Perspex vroeg een paar mensen naar hun mening.



Mohammed (30), beveiliging

Wat deed jij de kerstdagen?

Ik was aan het werk op een schaatscomplex. Ik werk daar bij de beveiliging.

Waarom was je aan het werk?

De kerstdagen zijn drukke dagen op de baan; dan is er extra toezicht nodig. Er zijn tijdens de kerstdagen veel Amsterdammers wezen schaatsen. Hele families stonden op de schaats. En in de tas een thermoskan met warme chocolademelk.

Was het prettig?

Ja. Het houdt me bezig. Ik ben niet iemand die thuis kan blijven zitten.

Hoe zien jouw ideale kerstdagen eruit?

Die beleefde ik toen ik een jaar of 14, 15 was. Er waren toen mooie films op TV, zoals 'A Christmas Carol' over Abonese Scroge. Een film over een gierige man die op kerstavond bezocht wordt door 3 geesten. Een aanrader!

Wordt 2005 een gelukkig jaar?

Ja, voor mij wel. Dat gevoel heb ik. En voor de wereld: laten we er hard aan werken dat die veiliger wordt.

Kais (23), jongerenwerker

Hoe overleefde jij de kerstdagen?

Ik ben aan het werk geweest als jongerenwerker in Amsterdam-West. Ik ben moslim. Het is bij ons geen gewoonte de geboorte van Jezus te vieren.

Waarom hebben jullie die dagen gewerkt?

Jongeren in de wijk hebben dan vrij van school, dus was het leuk dat het jongerencentrum open was. We hadden een uitstapje gepland, naar de schaatsbaan. En omdat ik werkte, konden mijn collega's die wel kerst vieren vrij nemen.

Was het prettig?

Ja hoor. Voor mij zijn de kerstdagen gewoon normale dagen.

Hoe zien jouw ideale kerstdagen eruit?

Lekker thuis op de bank zitten ... toch wel. En kerstfilms kijken, over Jezus bijvoorbeeld.

Wordt 2005 een gelukkig jaar?

Voor mij wordt het financieel een zwaar jaar. Ik hoop een eigen huis te krijgen dat ik moet inrichten. En ik moet natuurlijk huur gaan betalen. Maar het is wel een leuk vooruitzicht.



Steven (21), groepsbegeleider verstandelijk gehandicapte jongeren

Wat deed je tijdens de kerstdagen?

Eerste kerstdag vierde ik mijn verjaardag. Op tweede kerstdag werkte ik van half acht tot half vier als groepsbegeleider van verstandelijk gehandicapte jongeren met een gedragsstoornis. 's Avonds heb ik bij mijn schoonfamilie gegeten. Iedereen heeft wat eten meegebracht.

Je was dus aan het werk? Waarom?

De bewoners van de instelling gaan niet allemaal naar huis. Voor hen zijn de kerstdagen een zo normaal mogelijke dag. Het is voor de bewoners belangrijk dat de dag dezelfde structuur heeft als anders.

Was het een prettige kerstdag zo?

Werken vind ik helemaal niet erg. Toen ik begonnen ben met de opleiding voor sociaal werk binnen deze instelling, had ik me niet direct gerealiseerd dat ik alle dagen van het jaar inzetbaar ben. Al vrij snel wist ik dat het er bij hoort.

Hoe zien jouw ideale Kerstdagen eruit?

In ieder geval ga ik naar de kerk. Verder vind ik het gezellig met vrienden en familie bij elkaar komen en spelletjes te doen.

Wordt 2005 een gelukkig Nieuw jaar?

Dat mag ik hopen!

Tineke (54), verpleegkundige

Wat deed u tijdens de kerstdagen?

Tweede Kerstdag ben ik om 7 uur begonnen met werken. Ik werk in een hospice, als verpleegkundige. Er zijn mensen in het hospice die dag en nacht verzorgd moeten worden.

Prettig werk?

In het hospice hing een gezellige sfeer. Het was versierd, er was veel aanloop en aan het eten werd wat meer aandacht besteed.

Hoe zien uw ideale kerstdagen eruit?

Grotendeels zoals ze nu verlopen zijn. Alhoewel ik tweede kerstdag ook wel eens zou willen uitrusten of naar buiten gaan voor een wandeling of zo.

Had u zich van tevoren gerealiseerd dat werken in de gezondheidszorg dag en nacht doorgaat?

Ja. Ik wist dat ik ook in weekenden en op feestdagen moest doorwerken. Deze onregelmaat vind ik niet erg.

Wordt 2005 een goed jaar voor de gezondheidszorg?

Hopelijk komt de palliatieve zorg meer in het zicht van Den Haag, zodat er meer geld voor komt. Ook hoop ik dat specialisten en andere doktoren meer rust en aandacht hebben om goed te luisteren naar mensen met lichamelijke klachten. Vaak wordt te snel besloten over hulp of behandeling.

Wat zijn uw voornemens als verpleegkundige voor het komende jaar?

Per 1 maart neem ik ontslag. Ik heb 12 jaar in het hospice gewerkt. In een hospice wonen mensen die gaan sterven. Dit maakt het werk soms zwaar. Na zoveel jaar ben ik toe aan iets luchtigers



Schandalige zorg

Ik ben Rienette Sytsma en ben 18 jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent. Ook zit ik daarnaast in het bestuur van Perspectief Ede/Barneveld. Sinds ruim 2 jaar heb ik post-traumatische dystrofie, een levenslange zenuwbeschadiging. Het begon in mijn rechtervoet maar zit nu ook in mijn armen en benen. Hierdoor kan ik niet goed meer functioneren. Een behandeling in het ziekenhuis van Ede, waar ik woon, hielp niet voldoende. Samen met mijn ouders kwam ik er achter dat er een arts was in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal die een behandeling had met goede resultaten. Hij is op deze behandeling gepromoveerd. Sinds ruim een jaar ben ik daar onder behandeling. En het heeft effect. Ook al is het enorm

grillig, ik loop weer rond met of zonder krukken en zit niet meer definitief in de rolstoel. De verzekering betaalt per keer bijna 400 euro voor de taxi kosten. Iets wat niet nodig zou zijn als ze het gewoon in Ede deden. Ede is niet het enige ziekenhuis wat niet achter deze behandeling wil staan. Ze houden vast aan een behandeling die bewezen heeft weinig effect te hebben. De minister geeft aan dat hij niets tegen de artsen kan doen. Het is vechten tegen de bureaucratie.



Help, wat mag ik nog eten?

Door Karla Derks-Wolthuisen

In een themanummer over volksgezondheid mag voeding niet ontbreken. Als je de kranten een beetje bijhoudt dan vraag je je soms af wat je nog wel mag eten en zo ja, wat dan wel. 'Helpt jonge meisjes lijnt ongezond' tegenover 'Nederland eet te veel'. Twintiger eet te weinig fruit' tegenover 'Gif op druiven'. En 'Voedingsconcern haalt productieserie kapucijners uit schappen'. Help, wie kunnen we nog vertrouwen?

Ik sprak er over met Patricia Schutte, voorlichter van het Voedingscentrum in Den Haag. Samen concludeerden we dat we als consument nog wel het minst te vertrouwen zijn...

Overheid en overgewicht

In meer dan een eeuw tijd is de Nederlander enorm gezonder geworden, maar gaat die ontwikkeling zo door? Volgens de huidige regering niet: onze levensverwachting zou in de toekomst zelfs kunnen dalen. In de nota 'Langer gezond leven; ook een kwestie van gezond gedrag' richt het kabinet zich op drie speerpunten: roken, overgewicht en diabetes. Wat het roken betreft zijn er al een aantal stappen gezet die je al aan den lijven hebt kunnen ondervinden; de pafpalen op de stations en het verbod op het roken op de werkplek: niet-roken wordt de sociale norm als het aan het kabinet ligt.

Wat overgewicht betreft hebben we tot nu toe nog niet zoveel gehoord, maar van niet-eten is dan ook geen sociale norm te maken. Maar misschien zijn de commercials van de 'Maak je niet dik-campagne' je al opgevallen. Daar zit het Voedingscentrum achter. Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid (ministeries van LNV en VWS) om consumenten wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over gezonde voeding en voedselveiligheid. Daarnaast bevordert het Voedingscentrum gezond eetgedrag met projecten en campagnes, met als doel: concrete gezondheidswinst.

Het probleem

Bijna de helft van de Nederlandse mannen is te zwaar en bijna veertig procent van de vrouwen. Dit is een serieus probleem, want hoe zwaarder je bent, hoe groter het risico voor je gezondheid. Een te hoog gewicht vermindert de kans op een lang, gezond en gelukkig leven, net als roken. De kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes of bepaalde vormen van kanker neemt toe.

Behalve bij volwassenen neemt overgewicht bij kinderen ook ernstig toe. Ruim 400.000 Nederlandse kinderen (ongeveer 13 procent van de Nederlandse jeugd) zijn te zwaar, volgens recent onderzoek van TNO en het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Extreem overgewicht komt al voor bij vierjarigen. Weet je dat vorig jaar zelfs een Engelse kleuter overleed aan een hartstilstand als gevolg van overgewicht?

December = één kilo extra

Eén decembermaand later en we zijn er gemiddeld een kilo van aangekomen. Een ongezonde ontwikkeling, vinden ze bij het Voedingscentrum in Den Haag. De reacties op de 'Maak je niet dik-campagne' zijn tot nu toe erg positief. "Het spreekt mensen blijkbaar aan; ze hebben er

Gezondheidszorg – gezonde zorg?!

Als er één onderwerp is wat Nederlanders de laatste tijd bezig houdt is het wel de gezondheidszorg. Iedereen praat er over, iedereen heeft er een mening over en volgens mij denken veel mensen dat wanneer zij het in Nederland voor het zeggen hadden de problemen zo waren opgelost.

Nu moet ik je bekennen dat ik me de laatste tijd ook bezig heb gehouden met gezondheidszorg of beter gezegd met gezonde zorg.

Het afgelopen jaar verdiepte ik mij, samen met een studiegenoot, in de relatie tussen voeding en gebit. Een relatie die zo logisch is (iedereen weet toch dat wanneer je vaak snoept je meer kans op gaatjes hebt) en toch weinig aandacht krijgt in de gezondheidszorg.

Tijdens ons onderzoek vonden we hele interessante feiten. Bijvoorbeeld dat je meer kans hebt op gaatjes als je meer dan 7 keer op een dag een eetmoment hebt. En dat melk, net als bepaalde kaassoorten, beschermend



Om gezond te eten adviseert het Voedingscentrum de Schijf van Vijf te gebruiken: eet gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente, fruit en brood en ga veilig met voedsel om. De vijf vakken geven aan hoe variatie kan worden aangebracht in de voeding. En met de aanbevolen hoeveelheden als richtlijn wordt de basis gelegd voor een gezonde voeding.



Patricia Schutte,
voorlichter van het
Voedingscentrum in Den Haag

mee te maken. In 14 dagen hadden we al 350.000 bezoekers op de website die hun dagelijkse calorieën wilden checken of de calorieënchecker aanvroegen”, vertelt Patricia Schutte, diëtist en voorlichter van het centrum in Den Haag. “Het was zelfs zo’n succes dat er maatregelen genomen moesten worden om de vraag aan te kunnen.” Maar inmiddels werkt het systeem weer naar behoren en kun je op de site www.voedingscentrum.nl naar hartelust je calorieën checken.

Waar komt die behoefte vandaan?

“Mensen willen graag inzicht krijgen in ‘hoe zit ik nu precies’. Tot nu toe legden ze het probleem bij de buurman: ‘Ik heb er niet mee te maken’. Maar zelfs als je

neemt de auto of de tram naar je werk en je gaat anders leven. Drukker leven vaak waardoor de tijd om meer te bewegen er bij inschiet. Als je na een jaar merkt dat je aankomt kun je er gemakkelijk iets aan doen, maar als je langer wacht wordt het moeilijker.”

Is dit nou de manier waarop we mensen bewust moeten maken van hun consumptiepatroon? Of moeten we de weg van een harde aanpak nemen. De ‘snack-tax’ bijvoorbeeld...

“Ja, die snack-tax is eens bedacht door een sociaal-econoom, maar dat is ook niet zaligmakend. En het plan is moeilijk uitvoerbaar. Kijk, ook van gezonde producten

“Na je vijftiengste neemt je gewicht sneller toe dan daarvoor.”

een goed gewicht hebt is het verstandig om een beeld te krijgen van wat je eet en wat je mag eten. Als je nog geen gewichtsproblemen hebt is dat prachtig, maar nog mooier is als je dat ook zo kunt houden.

Na je vijftiengste neemt je gewicht sneller toe dan daarvoor. Gemiddeld een kilo per jaar. Dat komt omdat je energiebehoefte dan stabiel wordt en je leefstijl en eetgewoonten veranderen. Vanaf die leeftijd heb je vaak meer te besteden, je bent klaar met school, je

als melk en kaas kun je dik worden lals je er veel van gebruikt. Moet dat dan ook belast worden?

Waar wij ons nu vooral op richten is het voorkomen van overgewicht, dat is het belangrijkste. We willen aandacht vragen voor het probleem en mensen bewustmaken van hun eigen consumptiepatroon. Door je eigen calorieën te checken kun je dat bewustzijn direct toepassen op je eigen eetgedrag. Uiteindelijk is de consument degene die zelf die stap moet nemen.”

werkt op gaatjes. Jammer genoeg bleek ook dat kinderen op basisscholen weinig melk en kaas gebruiken. Ze drinken liever veel frisdrank. De gebitten van kinderen worden de laatste tijd weer slechter.

Om de gezondheidszorg een handje te helpen met het opsporen van kinderen die meer kans hebben op een slecht gebit door o.a. hun eetgedrag, ontwikkelden we een speciale vragenlijst.

Niet alleen wij, maar ook onze begeleiders waren trots op het eindproduct. Het viel zelfs zo in de smaak dat wij genomineerd werden voor een prijs, die een Nederlandse zorgverzekeraar beschikbaar had gesteld.

Ook de zorgverzekeraar waardeerde ons eindproduct, zodat wij begin december te horen kregen de prijs gewonnen te hebben.

Gezondheidszorg is dus echt niet alleen maar saai of slecht, het heeft ontzettend veel positieve kanten. Het wachten is alleen op mensen die zich daar voor in willen zetten. Misschien moeten we eens wat minder praten over de gezondheidszorg en wat meer onze handen uit de mouwen steken om wat te doen aan de zorg. Misschien iets voor jou?

Grada van Berkum, diëtist.

En is die consument dus eindverantwoordelijk?

“Voedingsindustrie, overheid, consument: iedereen is wel verantwoordelijk, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de consument. Die maakt voor zichzelf telkens de beslissing. De voedingsindustrie heeft onlangs wel een gedragscode opgesteld waarin reclame richting kinderen is opgenomen. Dat moet zorgvuldiger worden aangepakt. Volgens gemaakte afspraken moeten Modellen worden uit reclame geweerd, zoals Peter Jan Rens in de Haribo-reclame: De voedingsindustrie heeft duidelijk ook een verantwoordelijkheid en moet waar mogelijk ook maatregelen nemen.

Het Voedingscentrum wil de consument middelen geven zodat die er zelf mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld door uitgebreidere informatie op de voedingsmiddelen zelf te zetten. Niet alleen meer wat je per 100 gram bin-

In Denemarken kunnen kinderen met overgewicht op kosten van de staat op afslankcursus? Een goed idee of moeten we die kant niet op willen?

“In Nederland heeft zes procent van de kinderen van zes jaar overgewicht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden, maar we moeten niet wachten tot dat percentage nog groter wordt. Wij richten ons op het voorkomen van problemen en niet op het verhelpen ervan. Hopelijk zijn afslankcursussen dan niet nodig.”

Ruim tachtig Europese wetten en een Europese Voedselveiligheidsautoriteit moeten er voor zorgen dat ons voedsel door en door betrouwbaar, veilig is. Toch bleek een paar maanden geleden uit onderzoek dat**“Zodra er in de media een geval van voedselbesmetting en dergelijke opduikt staat bij ons de telefoon roodgloeiend.”**

nenkrijgt, maar ook hoeveel calorieën het een portie van het hele product levert. Als je een blikje cola drinkt dat drink je de hele 330 milliliter en geen 100. Wat krijg je dan binnen? Zulke info zou wat ons betreft op de verpakking moeten komen te staan naast wat je gemiddeld per dag nodig hebt. Dit is voor vrouwen gemiddeld 2000 kcal en voor mannen 2500 kcal.”

Kijkt de consument daar naar?

“Dat is ook aan de consument. Je kunt het de consument gemakkelijker maken.”

Dat de consument belangstelling heeft blijkt uit het aantal bezoekers van de caloriechecker. Verder moet die consumenten die het willen weten de informatie krijgen. Staat het er niet op dan hebben ze geen keus

Is het reëel om het consumptiepatroon van kinderen aan te pakken bij de reclamewereld? Ouders zijn uiteindelijk de baas van de portemonnee.

“Je moet ouders een grotere rol geven in het eetgedrag van hun kinderen. Dat doen we nu via campagnes op scholen. Het schoolkantineproject bijvoorbeeld, richt zich niet uitsluitend op scholieren, maar ook op ouders. Die willen we samen met hun kinderen betrekken in het kantinebeleid. En daarnaast zijn we met veel meer projecten bezig waarmee we alle leeftijden en hun ouders willen bereiken. Tot op het consultatiebureau aan toe.”

een groot deel van de Europeanen zich nog steeds zorgen maakt over de veiligheid van voedsel. Waar komt die angst toch vandaan?

“Uit dat onderzoek is ook gekomen dat Nederlanders zich het minst zorgen maken, maar die angst komt voort uit het idee dat je het niet zelf in de hand hebt. Als het goed gaat is het geen nieuws. Incidenten krijgen veel media-aandacht, dat is nieuws.. Dat maakt mensen wantrouwiger.

Gelukkig wordt er veel onderzoek gedaan. Mensen willen dat ook weten, maar de samenhang van al die informatie is niet duidelijk. En je moet het ook niet aan de consument overlaten om samenhang aan te brengen. Het Voedingscentrum probeert dat wel te creëren. Zodat al die informatie inzichtelijker wordt.

Zodra er in de media een geval van voedselbesmetting en dergelijke opduikt staat bij ons de telefoon roodgloeiend. Dan proberen wij het in een breed verband te zetten.”

De Nederlandse consument is zelf dus veel minder betrouwbaar dan de voedingsindustrie?

“Daar komt het wel op neer. Het gezondheidsrisico van onveilig voedsel is veel kleiner dan de samenstelling van je eigen voedselinname of de bereiding daarvan thuis. Daar gaat veel mee mis terwijl je daar zelf controle over hebt en waar je veel meer zelf wat aan kunt doen..”

Spektakel

Gelukkig nieuwjaar!

Door Karla Derks-Wolthuisen

Ik had laatst iets gek. Ik moest gapen en m'n mond bleef openstaan. Op de dag voor kerst. Ik kon helemaal niks meer. Niet meer eten, drinken, praten, slikken. Ik zag me al helemaal zitten tussen de familie, met m'n mond open aan het kerstontbijt. Ergens wel fijn want dat hoefde ik niet mee te doen aan dat hele eetfeest wat kerst toch wel een beetje geworden is. Maar ja, met je mond open zitten is geen gezicht dus toch maar even met de huisarts gebeld. Twee uur later zat ik bij de kaakchirurg die het allemaal weer rechtgetrokken heeft. Wat was ik blij want ik had me toch een kramp in m'n kaken... Ik mocht alleen met de kerstdagen niet meer lachen want dan kon het zo weer gebeuren. En geen grote happen nemen en zingen werd ook wat riskant. Jammer, want dat vind ik nu zo mooi aan kerst. Dus heb ik het Ere zij God wat ingetogen gezongen maar wat beter nagedacht bij de woorden. We weten niet wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. Misschien heb je al veel plannen gemaakt en weet je het al een beetje. Misschien heb je wel net iets akeligs meegemaakt en ben je bang voor wat nog komen gaat. De aardbeving in de Indische oceaan heeft zoveel doden opgeëist, de strijd tegen het terrorisme gaat maar door. Maar weet je? Met kerst werd Christus geboren, het Licht in de wereld. En weet je? Toen hij naar de hemel voer beloofde Hij dat hij met ons zal zijn, alle dagen tot aan het eind van de wereld. Wat ons in de toekomst dan ook te wachten staan, God zal er bij zijn. Ik wens je een heel gezond en gelukkig 2005!

Politiek in de aula: “Er moet wel iets concreets gebeuren!”

Het is een dinsdag in december als we Joost, Rianne, Nina, Koos en Klaas ontmoeten op hun school. Ze zitten op het Driestar College in Gouda, in lyceum vijf en zes. Buiten is het koud en stil, binnen is het warm en gezellig druk: het is pauze en in de aula praten en lachen de leerlingen met elkaar, een paar kijken zenuwachtig nog even de stof voor een repetitie over. De groep waarmee we afgesproken hebben is niks verlegen. Ze kletsen de oren van je hoofd en ze hebben elkaar zoveel te vertellen. Er wordt druk op los gebabbeld wat ons direct brengt bij de eerste vraag voor hen.

Wat vinden jullie, wordt er teveel gepraat in de politiek?

Klaas is het daarmee eens. Hoewel hij debatteren belangrijk vindt, moet er natuurlijk wel wat concreets gebeuren. Joost vindt ook dat er teveel gepraat wordt, maar volgens hem gaat het er natuurlijk wel om wát je zegt en hóe je het brengt. Volgens Joost is wel heel belangrijk dat bepaalde informatie tactisch gepresenteerd wordt: “Om maar eens een voorbeeld te

Hebben jullie het idee dat Nederland steeds gewelddadiger wordt?

Daarover bestaat bij de groep geen twijfel. Rianne: “Niet alleen Pim Fortuyn en Theo van Gogh; buschauffeurs, supermarkt personeel, weinig mensen zijn nog veilig. Treinconducteurs zijn soms doodsbang!”

Maar waarom denken jullie dat er meer geweld gebruikt wordt?



noemen: Theo van Gogh zei dingen op een heel onvoorzichtige manier, dat was ook wel vragen om moeilijkheden”. Marnel voegt eraan toe dat er in het politieke debat wel heel duidelijke grenzen moeten zijn aan wat je kunt zeggen en op welke manier.

Klaas haakt hierop in: “De kracht van vrije meningsuiting is dat je alles kunt zeggen. Ik las pas van iemand die zei dat je wel de vrijheid hebt om te zeggen wat je vindt, maar dat je niet dezelfde vrijheid hebt om te zeggen wat is. Het komt erop neer dat je dus van de Islam wel mag zeggen wat je vindt, maar niet de verkeerde feiten mag geven”. Marnel: “Ja, maar door je mening te geven, kun je ook iemand kwetsen, met alle gevolgen van dien. Er staat ook in de wet dat je niemand mag beledigen”. De groep vraagt zich hardop af waar de grens ligt. Rianne vindt dat deze ligt bij wat meningsuiting voor gevolg heeft: “Als het uiten van je mening ervoor zorgt dat er mensen vermoord worden, dan ben je ergens een grens overgegaan”. Nina voegt hieraan toe: “Je kunt het niet met elkaar eens zijn, maar als je alleen maar aan jezelf denkt dan werkt het helemaal niet. Het is zo belangrijk dat je rekening houdt met elkaar!” Volgens de groep ligt er ook een grens bij een ander gevolg van vrije meningsuiting. Rianne: “Wat Van Gogh deed, had absoluut geen zin want het gevolg is nu dat de samenleving nog meer uit elkaar valt en bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan.” De groep stemt in wat er gezegd wordt. Volgens hen is eenheid voor een land heel belangrijk, daarom is het goed om uit te kijken wat je zegt. Geweld zoals gebeurd is met Van Gogh zorgt er alleen maar voor dat er tussen verschillende groepen ruzie ontstaat.

Klaas: “Mijn vader zou zeggen dat het door de ontkerstening komt. Hij zegt dat wel met meer dingen, maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. Belangrijke waarden van het christendom zijn uit de maatschappij verdwenen. Het grootste gedeelte van Nederland gelooft niet meer en leeft dus volgens eigengemaakte regels, die steeds weer verschillen, maar ook verharden.” De groep maakt zich zorgen over Nederland. Zeker de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen baart hen zorgen. Joost: “Je ziet nu de opkomst van groepen als Lonsdale, in combinatie met een steeds groeiend aantal Nederlanders van allochtone afkomst. Dat is best een gevaarlijke ontwikkeling.”

Tja, wat nu concreet? Zou het wat jullie betreft bij praten blijven? Wat zou je doen als je bijvoorbeeld een dagje Jan Peter Balkenende heette?

Nina: “Oei, dat is een verantwoordelijkheid zeg! Ik zou in ieder geval ethische kwesties anders aanpakken; datgene wat misgegaan is op dit gebied tijdens Paars moet weer rechtgezet worden”. Joost en Rianne zijn het daarmee eens. Volgens Joost heeft vooral Els Borst schade aangericht en Rianne is in ieder geval blij dat ze zelf geen minister-president is. Maar als het toch zou moeten, zouden we van haar in ieder geval een steviger aanpak kunnen verwachten. Volgens Klaas komt bij het CDA de ‘C’ te weinig uit de verf: “Balkenende probeert het soms voor iedereen leuk te houden: Christen-zijn is toch niet alleen iets voor achter de schermen?”

Dit is iets om over na te denken. Er is nog veel waar we over door kunnen praten maar de bel gaat; leerlingen moeten verder. Hun mening vertellen hebben ze geen moeite mee: zien we ze later weer terug, misschien, in de politiek?

wwwbsites

Hè, goed dat je er weer bent want hier staan weer een handje vol www's waar je je tijd mee kunt vullen, niet alleen site's waar je lekker rond kunt hangen maar waar je met een beetje geluk ook nog iets mee opschiet.....

Zo vind je op jongeren.pagina.nl echt alles waar je mee in aanraking kan komen – of je het nou wil of niet – het kan echt van alles zijn variërend van mini IQ test, links naar sites over jongeren & geloof. Gewoon doen!

Altijd willen weten of jij de overheid kan beïnvloeden? Nou de jongeren van www.teamalert.nl hebben we degelijk een vinger in de pap over de verkeersveiligheid. Wel of geen bromfietscertificaat of projecten als Europese Nacht Zonder Ongevallen of Roadshow. Ff kijken dus.

Spunk.nl, een web-zine met pit, je vind hier het laatste nieuws in een 'leuk' jasje waar je dan vervolgens – samen met anderen – op kunt reageren, columns, achtergrond artikelen, en een weblog. Als je sommige dingen met een korreltje / kilootje zout neemt kun je, je hier wel een ochtendje vermaken.

Puzzel

Zo dacht je dat je alles gehad had? Nou echt niet dus. Hier vind je nog een puzzel waar je al je aandacht bij nodig hebt want de woorden staan op de meest onmogelijke manieren in de puzzel gepropt. Zal vast één tip geven sommige letters heb je vaker nodig. De overgebleven letters vormen een woord wat je nog al eens tegen iemand zegt als ie ziek is...

ARTS
BED
DARM
GEZEUR
GEZONDHEIDSZORG
MAAG
MEDISCH
NAALD
STERIEL
VERGRIJZING
ZIEKENHUIS

g	s	t	e	r	i	e	l
v	e	b	h	c	s	i	d
e	b	z	e	u	r	a	e
r	e	i	o	d	a	r	m
g	d	e	n	d	e	t	a
r	t	k		e	h	s	a
i	g	e		r	s	e	g
j	n	n	c	h	a	p	i
z	i	h	n	a	a	l	d
s	i	u	g	r	o	z	s

Alex van Vuuren schreeuwt voor leven

Ruim vierentwintig jaar geleden is in de Tweede Kamer de abortuswet aangenomen. Christenen zijn het er nog steeds niet mee eens. Ieder jaar houdt de stichting Schreeuw om Leven de Mars voor het Leven. Heel goed, maar het doet wel vragen rijzen. Hoe lang gaan we er nog mee door? Leeft abortus nog wel onder christenen? Het woord is aan Alex van Vuuren van Schreeuw om Leven.

Wat doet u precies op 18 december?

Jaarlijks is de Mars om het leven. Dit is op of rond 18 december, de datum waarop in 1980 de abortuswet is aangenomen. Daaraan gekoppeld is de nachtwake bij abortusklinieken in het hele land. Dat doen we al meer dan tien jaar. Zo willen wij kenbaar maken dat wij het niet met deze wetgeving eens zijn.

Leeft abortus nog wel onder christenen?

Er waren dit jaar ruim 300 mensen. Normaal zijn dat er zo'n 200 mensen. Er zijn natuurlijk nog wel veel meer mensen die tegen abortus zijn. Het zou daarom ook goed zijn als er meer mensen aan meededen. Dan gaat het om honderdduizenden.

En onder jongeren?

Er leeft nu een generatie die zijn opgegroeid met abortus. Het is niet van God. Het wekt op een natuurlijke manier verzet op. Mensen krijgen er steeds meer mee te maken. Je ontkomt er niet aan. Er zijn honderdduizenden vrouwen die een abortus

hebben ondergaan. Veel daarvan hebben het daar achteraf moeilijk mee.

Ziet u het ooit gebeuren dat de wetgeving gaat veranderen?

Er zouden grote veranderingen moeten plaatsvinden. Dat hangt heel erg af van de christelijke leiders. Toen zij zich inspanden ten tijde van het euthanasiedebat, is het ze wel gelukt om in zeer korte tijd tienduizend mensen, met name jongeren, op de been te brengen.

Hoe lang gaat u nog door?

Onze naam is 'Schreeuw voor Leven'. We willen een schreeuw zijn voor het ongebooren leven. Als iemand op straat in elkaar wordt geslagen, dan is dat er een te veel. Zolang er kinderen zijn van wie het leven bedreigd wordt, zolang hebben wij een reden om door te gaan.

Schandalige zorg

Het meest schrijnende verhaal is dat van Danitia van Daal (19). Zij is gehandicapt, maar reist wel met de trein. Daar heeft zij hulp bij nodig. Dit vertelde zij tegen Almere Vandaag. "Je moet minimaal drie uur van tevoren bellen voor hulp als je met je rolstoel de trein in en uit wilt. Ik had zelfs zondag al gebeld dat ik maandag van Almere naar Amsterdam Sloterdijk wilde. Ze adviseerden me om een trein later te nemen, omdat ik dan een rechtstreekse verbinding had. Dat deed ik. Op een bepaald moment kwam het bericht dat de trein niet verder ging dan Amsterdam Centraal. Toen heb ik de conducteur aangesproken met de vraag of er dan ook hulp voor mij klaarstond. Hij zou het doorgeven aan zijn collega. Op het Centraal Station bleek geen hulp klaar te staan en ook de conducteur zag Van Daal niet meer langskomen. Ik heb nog wel twee jongens gevraagd of zij de conducteur voor mij wilden inseeinen, maar dat hebben

ze waarschijnlijk niet meer kunnen doen. Niet veel later sloten de deuren en begon de trein te rijden met mij erin. Ik dacht in eerste instantie dat hij terugreed naar Almere, maar ik kwam uiteindelijk op een rangeerterrein uit. Het is een heel eng iets om zo alleen in de trein te zitten. Ik kon twee dingen doen. Heel hard huilen of om hulp bellen. Ik ben maar gaan bellen met het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten van de NS. Vreemd genoeg wisten ze helemaal niet in welke trein ik zat, terwijl ik mijn reis daar toch had aangemeld. Ruim een uur later had het bureau achterhaald om welke trein het ging en een machinist ingeschakeld om de trein terug te rijden naar Amsterdam Centraal. Daar eenmaal terug heb ik een taxi naar huis toegenomen. De trein zag ik even niet meer zitten."





Lucas 4:40:

“Toen de zon onderging brachten allen die zieken hadden, lijdend aan allerlei kwalen, deze tot Hem. Hij (Jezus) legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.”

Een flinke mensenmaatschappij?

Door Johannes de Jong

Bij een themanummer over de zorg voor de zieken in onze samenleving moet je als christen toch onwillekeurig even denken aan Jezus die zoveel mensen genas. Vandaar ook bovenstaande tekst die een heel vertrouwd beeld schetst. Jezus die langskomt, de zieken de handen oplegt en ze genezen. Maar wat zo opvalt aan deze tekst is dat Hij elke zieke apart de handen oplegde, Hij gaf elk individu de aandacht die nodig was. Zo gaf Hij aan dat elk mens belangrijk is in Zijn ogen. Hij liep niet weg voor kwetsbare mensen, ze zochten Hem op of Hij zocht hen op. Hij maakte duidelijk dat ziekte niet thuishoort in Gods Koninkrijk en dat naar elk kwetsbaar mens omgekeken moet worden.

Dit heeft betekenis voor ons als we nadenken over hoe we omgaan met zieken en ziekte in onze maatschappij. Hoe kijken we tegen kwetsbare mensen aan als we zelf gezond zijn? Er is in christelijke kring wel een tendens te zien dat aan de ene kant we moeten zorgen voor zieken maar aan de andere kant moeten we ‘flink zijn’ als het om de politieke keuzes gaat. Flink mensen komen voor zichzelf op, treffen voorzieningen als ze ziek zijn, organiseren hun eigen netwerken en teren niet op kosten van de samenleving. Een flinke mensenmaatschappij dus?

De bijbel laat ons in deze genezingsverhalen over Jezus ook zien hoe kwetsbaar de mens is. Ook in het oude testament lezen we in psalm 8:5; ‘Wat is de mens dat U hem gedenkt?’ De mens is kwetsbaar en God ziet naar hem om. We zijn allemaal kwetsbaar en niemand van ons kan zijn of haar gezondheid organiseren. Ieder van ons kan zomaar ziek worden of gehandicapt, we hebben het niet in de hand. We kunnen als mensen niet een paradijs op aarde maken niet als collectieve inspanning en ook niet als individuen. We zijn afhankelijk van Gods zorg voor ons. Juist omdat we weten dat we als mensen zo kwetsbaar zijn lopen we hier niet voor weg maar houden we rekening met deze kwetsbaarheid. Zijn we bereid om van de vruchten van onze gezondheid, die we niet gemaakt hebben, af te dragen voor de zorg aan zieken? Zijn we bereid om tijd te steken in het bezoeken van zieken? Jezus had aandacht voor elke zieke, bracht genezing in een gebroken wereld. In het nieuwe testament krijgen de christenen de opdracht mee om naar de zieken om te zien, door de eeuwen heen is dat ook gebeurd. Als we beseffen hoe afhankelijk we zijn van Gods zorg voor ons motiveert dat ons om door te gaan met omzien naar diegenen die dat zo hard nodig hebben.

Basketbal vanuit een rolstoel

Deze keer moest Marcel als voorzitter in actie bij de rolstoelbasketbalwedstrijd die Perspectief en de ChristenUnie samen met andere organisaties organiseerden.

Zaterdagavond 30 oktober was het zo ver: De rolstoelbasketbalwedstrijd tussen het Paralympische basketbalteam en een team van bekende Nederlanders, waaronder Wouter Bos, Marc Dik, Karl Noten, Bart Chabot en Berdien Stenberg. Perspectief organiseerde deze wedstrijd samen met de ChristenUnie, de Nederlandse Basketball Bond, Omniworld Almere en de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad om meer aandacht te vragen voor gehandicaptensport.

De avond eindigde in een 30-6 overwinning voor de paralympiërs. Na de wedstrijd namen de bezwete André Rouvoet en Wouter Bos het manifest 'Geef gehandicaptensport vrij spel' in ontvangst uit de handen van Jan Troost, voorzitter van de CG-raad en Marcel. Voor de overhandiging was Marcel in een rolstoel gestapt. "Gehandicaptensporters verdienen respect, en in dit manifest geven we concrete aanwijzingen hoe we daarbij kunnen helpen. Onze oproep aan de politiek is: geef gehandicaptensport vrij spel!"

De sfeer was geweldig door de aanwezigheid van honderden toeschouwers en veel pers. Maar liefst vier tv-ploegen waren afgekomen op het evenement en de schrijvende pers was ruim aanwezig. En Marcel? Die probeerde af en toe stiekem een rolstoel te kapen...





Welkom in Holland

Het land waar alles kon, alles mocht en alles mocht kunnen. We hebben er weer een religie bij: de religie van het vrije woord. Dit vrije woord moet kunnen denken wat het voelt en kunnen zeggen wat het denkt, ongeacht wat anderen ervan vinden. Daar heb ik niets op tegen. Ik heb alleen wat tegen de extremistische uitwassen van deze religie. Extremisten die mij belemmeren in het uitdragen van mijn geloof. Extremisten die mogen zeggen dat moslims "iets" met geiten doen. Extremisten, dát zijn het.

Door Rogier Havelaar



Wat is er toch aan de hand in Nederland? Na eeuwen lang een multiculturele samenleving te hebben gehad willen we nu kennelijk wat anders. Een zogenaamde interculturele samenleving; een modern woord voor "verzuiling". Gewoon zorgen dat mensen niet met elkaar in contact komen en niets over elkaar te zeggen hebben en dan komt het allemaal goed.

PerspectieF denkt daar heel anders over en daarom is de commissie 'Polarisatie, Integratie en Acceptatie' in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit PerspectieF-ers, moslims, Antillianen en ga zo maar door. Inmiddels hebben twee moslimdames toegezegd in de commissie zitting te nemen. Naar andere mensen van Nederlandse of buitenlandse afkomst zijn we nog op zoek. De commissie zal ten minste vier keer bij elkaar komen en nadenken over het thema 'samen leven'. Per avond komt er één onderwerp van bovengenoemde drie aan bod. Aan de hand van deze avonden willen wij een aantal adviezen formuleren. Deze worden dan namens PerspectieF aangeboden aan de Tweede Kamer.

Heb je interesse om zitting te nemen in deze commissie of wil je meer informatie?

Stuur een korte motivatie + CV naar PerspectieF, ChristenUnie jongeren, t.a.v. Rogier Havelaar, Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT of email naar r.b.havelaar@uvt.nl.

Voor meer informatie kun je ook bellen: 06 – 125 07 079



Algemene Vergadering: 'PerspectiefF gaat lustrum vieren.'

PerspectiefF gaat volgend jaar het vijfjarig jubileum uitgebreid vieren onder het motto 'Partijtje'. Er wordt een gala gehouden en een lustrumbundel uitgegeven. Deze plannen werden gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van PerspectiefF, die op zaterdag 27 november in Amersfoort werd gehouden. Uit het hele land kwamen in totaal zo'n 50 jongeren naar het partijbureau van de ChristenUnie om te praten over de toekomst van de vereniging.

Ik ben Harmjan Vedder, een 17-jarig VWO-6 scholierkje. Aan het einde van 2003 ben ik actief geworden voor PerspectiefF. Eerst als voorzitter van PerspectiefF Utrecht en nu heb ik de eer de jongste aanwinst binnen het PerspectiefF bestuur te zijn. Ik ga me als Politiek Secretaris bezig houden met 'de politiek van PerspectiefF'. Dat betekent lekker veel discussie-avonden organiseren, leuke debatten bijwonen en zo PerspectiefF nog scherper profileren! Ik reken daarbij op jullie hulp, want samen sta je sterk! Dus: tot ziens op een van de volgende discussieavonden...



uit Bennekom en in het dagelijks leven werkend voor Luisterend Dienen, een diaconaal programma van de PKN, volgt Klaas Pieter Derks op als secretaris. Peter de Kluijver, die al in het bestuur zat als politiek secretaris, ruilt die post in voor die van penningmeester. De 17-jarige Harmjan Vedder, scholier uit Bunschoten, is de nieuwe Politiek Secretaris. Harmjan: 'Ik vind het heel leuk om dit te doen.'



Op de agenda stond onder andere een nieuwe contributieregeling. Tot nu kende PerspectiefF nog verschillende tariefniveaus, afhankelijk van de leeftijd. Zo betaalde leden van 15 jaar een bedrag van € 7,-, terwijl leden ouder dan 27 jaar in totaal € 17,- kwijt waren. De contributie is voor alle leden nu vastgesteld op € 12,50,- Ook is het jaarplan en de begroting voor komend jaar vastgesteld. Deze stukken zijn van de website te downloaden.

Daarnaast werd afscheid genomen en nieuwe mensen verwelkomt in het bestuur. Klaas Pieter Derks stopt na drie jaar als bestuurslid. De eerste tijd heeft hij als bestuurslid Intern geïnvesteerd in de lokale afdelingen, waar er intussen al weer 25 van zijn. Later is hij 'gepromoveerd' naar secretaris. Hij blikt kort terug: 'Ik heb eens gekeken hoeveel mails ik de afgelopen 2 jaar van Marcel (voorzitter) heb gehad. Dat zijn er meer dan 1500 geweest. Dat zijn er gemiddeld twee per dag. Je kan niet zeggen dat er binnen het bestuur niet gecommuniceerd wordt.' Ook werd er afscheid genomen van Wiebrand Cnossen, die bijna 4 jaar penningmeester is geweest en Kirsten van Haften als bestuurslid Promotie en Acties.

De opvolgers van de vertrekkende bestuursleden staan ook al klaar. Annemieke Schouten, afkomstig

Hallo! Mijn naam is Annemieke Schouten, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Bennekom. Ruim twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede voor de opleiding Communicatie. Nu ben ik programmacoördinator van Luisterend Dienen. Luisterend Dienen is het diaconale programma voor Gereformeerde Bondsgemeenten en maakt onderdeel uit van Kerkinactie. In het PerspectiefF-bestuur ben ik Algemeen Secretaris.

Ik wil me graag voor christelijke politiek inzetten, om vanuit het christelijk perspectief een mening te vormen over ontwikkelingen in de maatschappij en daar ook daadwerkelijk wat aan proberen te doen. Het volgende citaat uit de Unieverklaring van de ChristenUnie spreekt mij dan ook erg aan: 'Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar Zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen.' PerspectiefF doet dit als jongerenpartij van harte en daar wil ik me graag bij aansluiten. Het is belangrijk om te laten merken dat er ook christelijke jongeren zijn die zich betrokken weet op onze samenleving! En daar wil ik op deze manier graag mijn steentje aan bijdragen.



Amersfoort: 'Weg met de

Pas deze maand opgericht, maar plannen zijn er genoeg. We hebben het hier over Perspectief Amersfoort, de jongste telg van Perspectief. De afdeling Amersfoort is een van de drie afdelingen die is ontstaan toen de provinciale afdeling Perspectief Utrecht ging splitsen. Nu staan Nita, Rik, Geert en Anneke er alleen voor. Maar dat is aan hen wel besteed.

Door Simcha Looijen



Fortuyn

Na twee jaar plukt Perspectief de vruchten van de opkomst van Pim Fortuyn. Hij is er namelijk de oorzaak van dat Rik en Geert zich voor politiek zijn gaan interesseren. "We zijn alle twee naar het beroemde lijsttrekkersdebat op 6 maart geweest na de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat waar Melkert zo chagrijnig keek. Toen hebben we nog buiten handtekeningen staan verzamelen voor iedereen." Geert haakt aan: "Toen hebben we ook veel over de politiek gesproken. Mijn vader is lid van de schaduwfractie voor de

OOK RICK HUNNINK IS 18 JAAR. HIJ WOONT IN AMERSFOORT EN DOET HET BASISJAAR VAN EVANGELISCHE HOGESCHOOL. VOLGEND JAAR WIL HIJ JOURNALISTIEK GAAN STUDEREN IN EDE.

waar. Mijn keuze voor de ChristenUnie is een bewuste. Veel jongeren waar ik mee om ga interesseren zich helemaal niet voor politiek. Als je dan vraagt wat ze stemmen, komt er na heel lang ChristenUnie uit, omdat hun ouders dat al decennia lang hebben gestemd.

Anneke: "Ik ben er eigenlijk bij gesleurd."

ChristenUnie, dus de keuze voor de ChristenUnie was logisch. Uiteindelijk hebben ons beiden aangemeld als lid van Perspectief en zijn iets later ook actief geworden." Rik vervolgt: "Op een gegeven moment zijn we een keer naar een Algemene Vergadering gegaan op die manier mensen ontmoet en zo is het verder gegaan."

Actief

Anneke en Nita zijn pas later actief geworden. Mede door toedoen van Geert. Anneke zit bij hem in de klas en Nita kent hem al 'bijna haar hele leven.' Anneke: "Ik ben er eigenlijk bij gesleurd. Nee, dat is niet helemaal

Ik vind de ChristenUnie dicht bij de Bijbel blijven. SP en Groen Links zijn heel goede partijen, maar ik mis het christelijke. Ik ben christelijk-links. Eigenlijk ben ik pas sinds twee maanden overtuigd. Ik dacht dat de ChristenUnie maar een kleine partij was en helemaal niks kan betekenen, maar de kleine partijen hebben de stemmen hard nodig en kunnen wel degelijk iets betekenen." Nita is op haar eigen manier in politiek geïnteresseerd. En hoe ver de ambities reiken weet ze nog niet. "Ik ben niet van plan helemaal door te slaan. Het is leuk je mening te uiten en anderen bewust te maken van politiek en het belang."

Plannen

Hele concrete plannen heeft Perspectief Amersfoort nog niet, maar wel veel. Geert: "We willen vooral vernieuwend zijn. Dat betekent: af van de zaaltjescultuur, waar een spreker wordt uitgenodigd en de rest maar een beetje luistert. Veel werk, weinig opkomst. Dat

GEERT DE JONG IS OOK 18 JAAR EN VWO-SCHOLIER. DAARNAAST IS HIJ VOOR PERSPECTIEF OOK NOG PROVINCIAAL CONTACTPERSOON IN DE PROVINCIE UTRECHT.

zaaltjescultuur.'

ANNEKE GALENKAMP ZIT BIJ GEERT IN DE KLAS EN IS 17 JAAR, OF ZOALS ZIJ HET ZELF ZEGT 'BIJNA ACHTTIEN.' ALS ZE KLAAR IS MET HAAR STUDIE WIL ZE POLITICOLOGIE GAAN STUDEREN.

spreekt niet meer aan bij jongeren Veel ludieke acties en flitsende avond. Dan moet je denken aan het eten geven aan daklozen of opkomen voor ouderen. Hier in Amersfoort is een christelijk café, Café Seven. Daar hebben we ook al contact mee en daar willen we begin volgend jaar een avond organiseren op een laagdrempelige manier. Ook willen we naar jeugdgroepen en – verenigingen toegaan. We zijn een jongerenorganisatie,

Geert: "Weg met de zaaltjescultuur."

dus dan moeten we ook naar jongeren toegaan." Nita: "We zijn pas net gestart, dus we moeten nog helemaal kijken wat er allemaal mogelijk is."

Jeugdraad

Ook is er in Amersfoort sinds kort een jeugdraad. Die moet de gemeente Amersfoort advies geven. Geert is een van de twaalf jongeren die actief is in de jeugdraad. 'Het is belangrijk dat je als christen ook daar je geluid laat horen. Dit is een mooie kans.'

NITA VAN DE BERKT IS 18 JAAR EN KOMT UIT LEUSDEN. IN HET DAGELIJKS LEVEN VOLGT ZE DE OPLEIDING SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK IN AMERSFOORT.

Word je ook enthousiast door dit verhaal en zou je misschien wel zelf aan de slag willen gaan? Kijk dan op www.perspectief.nu of er al een afdeling in jouw plaats is. Je kan ook bellen met de provinciale contactpersonen. Die kunnen je meer vertellen of verder op weg helpen.

Groningen
Hilde Sennema
06 – 30342715
rsennema@hetnet.nl

Friesland
Auke Minnema
06 – 15358788
voorzitter@perspectief-fryslan.tk

Drenthe (Vacature)
Tijdelijk: Rein de Jong
06 – 10712850
rein_de_jong@hotmail.com

Overijssel
Aldert de Boer
0529 – 435053
aldertdeboer@hotmail.com

Gelderland
Jonathan van Tongeren
055 – 5768986
tongeren115@zonnet.nl

Flevoland
Bert van Renselaar
0320 – 288306
bertvanrenselaar@hotmail.com

Utrecht
Geert de Jong
06 – 11441841
geert15@hotmail.com

Noord-Holland (vacature)
Tijdelijk: Rogier Havelaar
06 – 12507079
perspectief@noordbrabant.
ChristenUnie.nl

Zuid-Holland
Hanna Schep
070 – 4040933
hannaschep@wanadoo.nl

Zeeland
Wilco Meijer
0118 – 640313
wilcomeijer@hotmail.com

Noord-Brabant
Rogier Havelaar
06 – 12507079
perspectief@noordbrabant.
ChristenUnie.nl

Limburg
Reinder Lok
043 – 3883932 (werk)
r.lok@ke.unimaas.nl

Titel: Als vuur in mijn botten**Schrijver: meerdere auteurs****Uitgeverij: highway media****ISBN 90-5811-032-X****Doelgroep: ouderen en jongeren****'Zijn woord brandt als vuur in mijn botten, ik kan het niet langer binnenhouden.'** (naar Jeremia 20:9)

Door Josha Sietsma

Geïnspireerd door deze bijbeltekst heeft Soul Survivor Nederland recentelijk een boek uitgebracht met een zeer toepasselijke titel. Als vuur in mijn botten is geschreven door jeugdige visionairs. Zeventien Nederlandse jongeren (Daniel Hoogteijling is geboren in Turkije en Rebecca Dodd is een Ierse) schrijven over variërende onderwerpen. Rolieke van Roest schrijft over verzet tegen de status quo. Over verandering in een moraal vervallend land dat Nederland heet. Normen en waarden in Holland anno 2004. Wat wil God eigenlijk met je leven? Martijn Moens probeert hier een antwoord op te geven. En hoe zat het ook alweer met relaties en heiligheid. Daniel Hoogteijling schreef hierover. Evangelisten David de Vos en Jaroah Haumahu schrijven over het belang (of niet) van evangeliseren. Een van de 16 hoofdstukken dat het boek rijk is. En kan, nee mag, een christen depressief zijn? Mattheus van der Steen komt met een interessant verhaal en biedt praktische hulp.

Met niet al te lange hoofdstukken leest dit boek makkelijk en vlot weg. Met een jonge en verfrissende vormgeving is het een aantrekkelijk boek zowel voor de wat oudere generatie als voor jongeren. Opmerkelijk is dat de naam Hoogteijling veel tegenkomt in het boek. De inbreng van deze getrouwde jongeman, momenteel woonachtig in Kenia, is eerder een zegen dan dat het voor eenzijdige negatief aandeel zorgt. Daniel begrijpt hoe het moet. Schrijven voor jongeren dus. Kortom: Als vuur in mijn botten is een relaas van jongeren over hun passie voor God. De persoonlijke verhalen maken het mogelijk dat de lezer zich kan identificeren met de schrijver. Op een of andere manier zijn de auteurs zo gegrepen door bepaalde keuzes in hun eigen levens dat mondje dichthouden geen keuze meer is. Soul Survivor Nederland slaagt erin om met dit boek de krachtige vernieuwing onder christelijke jongeren, die al aan de gang is, voort te zetten. Met een ontspannen toon, grappige invalshoeken en relevante boodschappen zet dit boek aan tot denken. Dit boek zal je bemoeiden en mobiliseren om keuzes te maken. Ook zal het aanzetten om de daad te voegen bij de woorden. Misschien brandt Zijn woord nog niet als vuur in jouw botten en houd je alles nog binnen. Maar met deze auteurs en je bijbel ben je gewaarschuwd.

Titel: De Ongetemde man**Schrijver: John Eldredge****Uitgeverij: Gideon****ISBN 90-6067-986-5****Doelgroep: wilde en avontuurlijke mannen (vrouwen trouwens ook)**

Welke man verlangt niet om grote en spannende avonturen mee te maken en wilde verhalen te vertellen? Snakkend, ergens, om zo ridderlijk en galant de vrouw van je dromen te veroveren. Als een ridder op een wit paard de jonkvrouw te redden uit de klauwen van de vijand. Strijdlust, passie en hartstocht zijn toch wel de kernwoorden van dit boek. Eindelijk vertaalt vanuit het Engels door uitgeverij Gideon. De ongetemde man kwam bijna tegelijkertijd uit met het boek van Jaap Dieleman (De Echte Man). Allebei springen ze in op het onderwerp manhood. Met eigenlijk als achterliggende gedachte: "Wat is er gebeurd met de jongensdroom om soldaat of politieagent worden?". Mannen van tegenwoordig zijn saai, sloom en zonder wilde plannen. Maar is deze gedachtegoed wel juist?

In deze paperback schetst John Eldredge wat er is gebeurd met het adrenalinegehalte in het bloed van de gemiddelde christelijke man van tegenwoordig. Waar zijn de grote dromen van vroeger gebleven? Geridderd, bepantserd, gewapend tot de tanden om het legerkamp van de vijand leeg te plunderen. Een held willen zijn. Dit prachtige boek gaat over de moderne man die getemd is, niet alleen door de maatschappij maar ook door de kerk. Deze mannen, met ooit heldendromen, groeien op tot getemde, passieloze en saaie mannen. Eldredge nodigt zijn lezer uit om opnieuw, met passie en wilde dromen te gaan leven. Het lieve meisje te redden. Het avontuur opzoeken. Ergens een oproep tot onverantwoord verantwoord gedrag.

De inhoud zal velen aanspreken. Het werpt een verse maar ook een nuchter blik op hoe God, vol hartstocht en bewogenheid, het masculiene hart ontworpen heeft. Maar tegelijkertijd ook kritiek op de huidige postmoderne levensstijl. Waarin mannen blijkbaar alles net te makkelijk voor elkaar krijgen zonder zweet en tranen. Dit boek is de moeite waard om te lezen. Mannen zullen direct na het lezen iets willen veranderen in hun leven en impulsiever willen zijn. Vrouwen zullen waarschijnlijk mannen meer kunnen begrijpen en stoppen om de natuurlijke instincten van het tegenovergestelde geslacht af te remmen. En de uitdaging is aan de gemeente om mannen weer terug te brengen naar een kerkleven waarin een leven met veel pit en vol avontuur gewenst is.

Niets van wat het hebben waard is, krijg je zonder slag of stoot. (John Eldredge)

Leon Mijer is fractievoorzitter (burger raadslid) van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Ede en parlementair assistent van Paul van Buitenen.

Over het graf heen regeren

Het is een nieuwe rage aan het worden in ons Koninkrijk, over het graf heen regeren. Na 1605 werd onze taal verrijkt met de term 'in de geest van Pim' en 'Pim had het zo gewild'. Nou had Pim wel ideeën opgeschreven maar de uitwerking was blijven steken. Dat gaf Mat Herben c.s. alle ruimte om Pim's wil in alle vormen en maten te interpreteren. Aldus geschiedde. Probleem was dat Pim's geest ietwat gespleten was. Het kabinet Balkenende I duurde maar 87 dagen, omdat Bomhoff een andere interpretatie van Pim's geest ontving dan Heinsbroek. Na de moord op Theo van Gogh worden we opnieuw geconfronteerd met de bedoelingen en de wil van een overledene. Met geen mogelijkheid om het na te vragen, vertellen vrienden – wat had hij er plots veel – ons wat hij bedoeld en gewild heeft. Theo vecht voor de vrijheid van meningsuiting! Laat ik nou altijd gedacht hebben dat hij het gewoon leuk vond om mensen te choqueren. Dat had dus een hoger doel, navragen lukt niet. Voor alle duidelijkheid, ook voor choquerende opmerkingen heeft niemand het recht je neer te schieten. En als laatste in het rijtje Prins Bernhard. Nog even dingen rechtzetten, wat vlekjes wegwerken. Dat hij daarmee de waardigheid van het Koningshuis aan diggelen slaat, deert hem niet (meer). Bernhard heeft zijn vrouw verschillende malen bedrogen en heeft geen spijt, flinke vent! De emancipatiebeweging heeft weinig voet aan de grond gekregen op Soestdijk. Bernhard behandelt zijn vrouw als voetveeg. Haar moest je geen advies vragen, aldus Bernhard, ze was 'Een babe in de woods'. 'De prins is dood, de prins spreekt'

was de kop van de krant. Regeren over het graf heen. Wat overblijft is een nare smaak van een man die zich voordeed als de redder van het vaderland. Wat dat betreft lijken al die genen die de laatste jaren over het graf heen proberen te regeren, redders van het heen of ander. Pim redde ons van de regenten en alles werd weer bespreekbaar. Theo redde de vrijheid van meningsuiting en iedere gelovige mag weer vrezen voor zijn vrijheid van godsdienst. Bernhard redde ons in de oorlog, hij zat in Londen. Maar bij al die zelfbenoemde messiassen blijf ik met één probleem zitten – ze zijn dood. Om over het graf heen te regeren moet je minimaal voldoen aan één voorwaarde en dat is weer opstaan. Ik ken er maar Één die dat voor elkaar kreeg.



Foto Rufus de Vries





Oud worden

'Ouderdom komt met gebreken.'

Zeker als er opeens heel veel

ouderen in korte tijd bij komen.

En dat gaat binnenkort gebeuren.

De vaders en moeders van nu zijn

de opa's en oma's van morgen.

En morgen komt al heel snel.

Misschien snap je nog niet helemaal

waar het over gaat, maar het

gaat om het volgende woord:

Vergrijzing. Je hoort het al veel en

dat zal alleen maar toenemen.

Tien tips om niet oud te lijken

1. Laat je door je kleinkinderen niet aanspreken als 'opa' en 'oma', maar met 'papa' en 'mama'.
2. Sta vroeg op met Karl Noten
3. Begin niet al je zinnen met: 'In de oorlog...', maar met 'Cool he, Ali B.'
4. www.marijkehelwegen.nl
5. Geef jezelf een nieuwe naam. Weg met Jan en Mieke, voortaan Jeffrey of Samantha.
6. Ivo Niehe is not, Boris is hot
7. Ga met je veterstrikdiplooma geld ophalen langs de deuren
8. Stop met boottochtjes op de Rijn
9. Meld je aan als lid van Perspectief voor maar € 12,50 per jaar
10. Neem bovenstaande tips niet serieus

Maar wat is precies het probleem? Dat zit zo. Oude mensen kunnen in Nederland na hun 65e lekker genieten van hun pensioen. Dat pensioen wordt betaald door de jongere mensen. Een gedeelte van hun loon dragen zij af voor het pensioen van de ouderen. Bijvoorbeeld: vier mensen werken voor het pensioen van een oudere. En wanneer zij zelf oud zijn, dan zijn er weer anderen die voor hun werken. Tot zover is er niks mis.

Waar is het dan wel fout gegaan? Voor het antwoord op die vraag moeten we terug kort na de oorlog. Nederland was bevrijd en alle verliefde stelletjes die in de oorlog geen kans hadden gezien om te trouwen, deden dat allemaal vlak achter elkaar. En wanneer stelletjes getrouwd zijn, dan volgen de kinderen. Maar al die kinderen van toen, die zijn nu allemaal oud. En die gaan binnenkort allemaal op hetzelfde moment met pensioen. En dat kost heel veel geld. En omdat er sinds de jaren '60 steeds minder kinderen worden geboren, zijn er niet genoeg werkenden die alles kunnen beta-

voor Dummies

len. Nederland zit dus met een groot probleem. En dat is een van de redenen waarom de regering op dit moment zo hard aan het bezuinigen is. Er moet genoeg geld zijn, zodat als er over een paar jaar heel veel ouderen bij zijn, alle lasten gedragen kunnen worden. Maar of alles goed gaat, is maar de vraag. Sommige ouderen krijgen nu al heel weinig geld en dat wordt in de toekomst waarschijnlijk alleen maar minder. Zo zijn er verpleeghuizen waar mensen de hele dag in bed blijven liggen. Omdat er geen geld is voor verpleegsters. Pyamadagen heet dat. Ergens anders kon het wc-papier niet meer betaald worden. En wij? Wat doen wij eraan? Jezus zegt als het om mensen voeden gaat en naakten kleden: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.' Misschien hoeft niet ieder van ons naar Afrika om zending te bedrijven. Misschien hoef je wel niet met kerst met een pan soep de daklozen te voeden, maar kan je beginnen in je eigen omgeving. Misschien wel je eigen opa of oma. Misschien wel de buurvrouw. En het geld? Dat komt vast ook wel goed.



Schandalige zorg

Twee keer eerder balanceerde Arrol Kasius op het randje van de dood. Op zijn tweede had hij stuipen en op zijn twaalfde kreeg hij een hersentumor. De doktoren gaven hem vijf maanden, maar door de hulp van zijn moeder, Marie-Louise Schonewille, redde hij het. Marie-Louise zorgde dat Arrol zich gelukkig voelde en dat hij alles op tijd kreeg. En wat niemand verwachtte gebeurde.... Arrol knapte op! Door de tumor bleef hij wel verstandelijk beperkt, maar kon goed meedraaien. En juist nu het allemaal beter ging, kreeg hij een hersenbloeding.

Tot dan woonde hij in een flat onder begeleiding. Helaas is er niet goed voor hem gezorgd. Een medebewoner mishandelde Arrol en de flat was een puinhoop. Er is niet op tijd ingegrepen. De leiding ontkent alles, alleen mensen die daar nu weg zijn kunnen het

verhaal ondersteunen. Inmiddels ligt Arrol al een jaar in het ziekenhuis. Zijn rechterzijde is grotendeels verlamt en hij kan niet spreken. Met handgebaren en het alfabet op papier, kan Marie-Louise toch met hem communiceren. Verder helpt ze hem met eten, drinken en oefeningen. Vanwege de grote belasting is haar afgeraden Arrol weer thuis te halen. Het RIO besliste dat Arrol naar een instelling voor verstandelijk gehandicapten moet. Marie-Louise is daar geweest en vindt dat Arrol in een andere kliniek beter thuis hoort. Ze is bang dat Arrol tussen verstandelijk gehandicapten nog meer achteruit gaat, terwijl uit alles duidelijk blijkt dat hij nog vooruit kan gaan. Een plaats in de Hoensbroekse Lucaskliniek is ideaal. Hier werd hij twee keer eerder afgewezen omdat hij niet de kans kreeg zich te bewijzen. Hij heeft echter meer in zich, als je tijd neemt. In Arrols ziekenhuis geeft men toe dat hij meer therapie zou moeten krijgen. Er is daar echter geen ruimte en capaciteit voor. Marie-Louise en Arrol hebben hun leven lang geknokt om alle tegenslagen te overwinnen. Ook nu moet er iets gebeuren want beiden kunnen niets meer hebben.



Perspectief neemt deel aan jongeregebetsdag

Bidden is belangrijk. Daarom neemt Perspectief deel aan de Jongeregebetsdag gehouden. Deze vindt plaats op 8 januari. De jongeregebetsdag wordt dit jaar niet, zoals vorig jaar, georganiseerd in zeven steden, maar overal waar jongeren het zelf organiseren.

WHAT WOULD JESUS PRAY?
BIDDEN MET OPEN OGEN

Jongeregebetsdag
Onderdeel van de Nationale Gebetsdag

Zat. 8 januari 2005
aanvang 19.00 uur

waar: IN HEEL NEDERLAND

INFO:

Kijk op www.jongeregebetsdag.nl

Een initiatief van Discovery, Evangelische Alliantie, Perspectief, Operatie Mobilisatie, Soul Survivor, TienerToekomst, Next for Christ

Op de Jongeregebetsdag komen overal in Nederland jongeren bij elkaar om te bidden. Voor elkaar en voor hun school en omgeving, ons land en de wereld. Thema van de gebetsdag is: What would Jesus pray? – bidden met open ogen. Wat zou Jezus bidden, als Hij nu in Nederland zou leven? Doe jij mee? Wij dagen jou uit om samen met jongeren uit andere kerken en jeugdgroepen te bidden in jouw woonplaats. In een heel aantal plaatsen wordt gebeden.

De jongeregebetsdag wordt in de volgende plaatsen georganiseerd: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Capelle a/d IJssel, Delft, Dirksland, Ede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hilversum, Hoensbroek, Leeuwarden, Rhenen, Middelburg, Roosendaal Rotterdam, Zeist en Zwolle. Kijk op de website www.jongeregebetsdag.nl voor de precieze locatie. De avonden beginnen overal om 19.00

Deelnemende organisaties van de jongeregebetsdag zijn Discovery (Agapè), Evangelische Alliantie, Perspectief, Operatie Mobilisatie, Soul Survivor, Tiener Toekomst en Youth for Christ.

DURF TE KIEZEN...

Gezocht: Politiek Commissarissen

Weet jij alles van onderwijs? Of wil je je graag voor ons verdiepen in de economie? Dan zijn wij op zoek naar JOU! Perspectief is namelijk op zoek naar Politiek Commissarissen, die voor Perspectief het gezicht willen worden op de volgende onderwerpen:

- Onderwijs en Cultuur
- Wonen en Ruimte
- Landbouw en Milieu (voedsel en groen)
- Economie en Financiën
- Gezondheid en Sport
- Justitie en Binnenlandse Zaken

Als Politiek Commissaris ben jij aanspreekpunt en initiatiefnemer voor een bepaald onderwerp. Je verdedigt onze standpunten op dat terrein tijdens debatten en je denkt samen met andere Perspectief-ers na over actuele kwesties en problemen die bij jouw onderwerp horen. Ook maak je deel uit van de Politieke Fractie van Perspectief. Deze fractie adviseert het bestuur over standpunten en organiseert regelmatig debatten en discussies.

Dus: weet jij alles van een bepaald onderwerp of lijkt het je leuk om je daar in te gaan verdiepen? Kun je ongeveer 3 uur per week vrij maken voor Perspectief? Stuur dan een e-mail naar onze Politiek secretaris Harmjan Vedder via politiek@perspectief.nu. Vermeld in de mail je adresgegevens, je telefoonnummer en een korte motivatie. We nodigen alle leden uit te reageren. Je wordt uitgebreid ingewerkt als dat nodig is!

En we zoeken nog

Provinciale Contactpersonen

voor de provincies Drenthe en Noord Holland.

Als provinciaal contactpersoon ben jij het aanspreekpunt voor (potentiële) leden die graag actief willen worden in een lokale afdeling. Je begeleidt de lokale afdelingen in de oprichting en bent het aanspreekpunt voor hun vragen. Ook kiesverenigingen kunnen bij jouw terecht met al hun vragen over Perspectief. Daarnaast maak je deel uit van de commissie Intern. In deze commissie wordt nagedacht over het beleid voor lokale afdelingen.

Wij zoeken enthousiaste Perspectief-ers die:

- het leuk vinden om te organiseren,
- enthousiast, doortastend en sociaal bewogen zijn
- het leuk vinden om met vrijwilligers te werken
- makkelijk contact leggen met mensen en deze kunnen onderhouden
- regelmatig toegang hebben tot internet

Heb je interesse in deze of andere functies binnen Perspectief of wil je nog meer informatie over wat JIJ kunt betekenen voor Perspectief? Bel dan met Jenne Minnema (06-41253652) of mail naar intern@perspectief.nu

...VOOR DE TOEKOMST!

Hé!

Wat doe jij eraan?!

Word nu lid van:

Word NU lid!



En ontvang gratis de nieuwe CD van Gerald

Ja, ik word lid van **Perspectief**, ChristenUnie-jongeren
(en machtig Perspectief de contributie af te schrijven van mijn rekening)

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

De nieuwe 2CD van Gerald Troost
(‘Bovennatuurlijk’)



Het boekje ‘Hart voor Groen’



Gerald:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

Tel.nummer: _____

E-mail: _____

Geb. datum: _____

Rek.nummer: _____

Handtekening: _____

Contributie per jaar:
12-17 jaar € 7,-
18-26 jaar € 12,-
27-30 jaar € 17,-

*"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Waarom **steun je dan de ChristenUnie** niet die daartegen in actie komt?"*

Wij hebben **JOUW STEUN nodig!"**



Opsturen naar:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Antwoordnummer 862, 3800 AK Amersfoort